

Turen til Berlin

11. juni 2011 -
26. juni 2011

Punkt Side

Lørdag den 11. juni 2011	3
Søndag den 12. juni 2011.....	3
Mandag den 13. juni 2011.....	5
Tirsdag den 14. juni 2011	7
Onsdag den 15. juni 2011	8
Torsdag den 16. juni 2011.....	9
Fredag den 17. juni 2011.....	10
Lørdag den 18. juni 2011	11
Søndag den 19. juni 2011.....	12
Mandag den 20. juni 2011.....	13
Tirsdag den 21. juni 2011	14
Onsdag den 22. juni 2011	15
Torsdag den 23. juni 2011.....	17
Fredag den 24. juni 2011.....	18
Lørdag den 25. juni 2011	19
Søndag den 26. juni 2011.....	20

Lørdag den 11. juni 2011

Dagen startede klokken 6, da vækkeuret ringede. Jeg var ikke træt, på trods af, at jeg ikke havde fået så meget søvn denne nat. Omkring klokken 720 blev jeg hentet derhjemme af min mor og kørt op på banegården.

Toget afgik til tiden. Turen syd over var efterhånden blevet en velkendt tur, men også lidt kedelig. Heldigvis var sædet ved siden af kun optaget i meget kort tid. Noget af tiden hørte jeg musik på min iphone. Vejret var nogenlunde på vej ned.

Knap 10 minutter forsinket ankom toget til Berlin. Jeg gik hen for at købe billet til det lokale transportsystem, men køen var noget lang. Jeg tog derfor straks med S-bahnen til Alex, hvor billetten til den store togtur stadig galt.

Fra Alex gik turen videre med U-Bahn til lejligheden, hvor jeg var omkring klokken 1515. Jeg gik straks i gang med at pakke ud, og få redt seng. Da jeg var færdig med dette efter godt en time, gik jeg en tur i Rewe, det lokale supermarked.

Turen gik hurtigt tilbage til lejligheden, hvor jeg begyndte at gøre klar til at tage en tur ud. Jeg var en anelse træt, men ikke så træt, at jeg ikke ville ud. Jeg over til Hard Rock Cafe, der havde en meget travl aften, men dette kan jo også forventes af en lørdag aften."

Efter et godt måltid var det tid til at tage videre. Jeg kunne mærke trætheden, men var heller ikke så meget for bare at tage tilbage til lejligheden. Efter at have tænkt lidt over det, besluttede jeg mig for at tage på et wellness center, jeg også tidligere havde besøgt. Her tilbragte jeg nogle gode timer.

Søndag den 12. juni 2011

Efter nogle gode timer, forlod jeg stedet omkring klokken 130. Jeg var nu meget træt. Heldigvis var der taxaer tilgængelige der. Jeg tog en taxa hjem, til dels også fordi det offentlige transportsystem ikke var tilgængeligt på dette tidspunkt.

Jeg ankom til lejligheden klokken 2, men der skulle dog gå en halv times tid, før jeg kom i seng. Jeg vågnede nogle gange i løbet af natten. Omkring klokken 1030 var jeg dog oppe igen, men kun en times tid senere, lagde jeg mig igen.

Klokken var næsten 14, da jeg vågnede. Jeg gav mig dog alligevel god tid til at komme afsted, og der gik derfor godt en time, før jeg kom afsted. Første stop på turen var Hard Rock Cafe. Denne gang blev det til en California burger.

Der var nu kun cirka halvanden time til koncerten på Zitadellet. Jeg tog med en s bahn, da der var sporarbejde på meget af u2. Jeg fandt ved et tilfælde ud af, at jeg kunne skifte til u7 på Charlottenburg, hvilket gjorde det hele nemmere. Jeg kom dog til at køre med til endestationen, hvilket var 2 stop for langt.

Hurtigt kom jeg dog tilbage til den rigtige station. Folk var allerede godt på vej til Zitadellet. Der var en lind strøm af folk, der gik i denne retning. Jeg kom dog hurtigt igennem billetkontrollen. Der var visitering af alle, så jeg fik ikke lov til at tage rygsækken med ind, da jeg havde mit kameraudstyr med. Jeg var ikke helt tilfreds med situationen, men det måtte jo til.

Klokken 1915 var der en lille skotsk duo på scenen, der spillede noget af deres egen musik i cirka 45 før minutter. Endelig klokken 2015 var det tid til "the real deal". Det skulle blive 2 gode timer med god musik. Aftenens playliste var:

- House arrest
- Somebody
- Here I am
- How do you feel tonight ?
- Can't stop this thing we started
- I'm ready
- Thought I died and gone to Heaven
- Hearts on fire
- Let's make a night to remeber
- 18 till I die

- Back to you
- Summer of 69
- Everything I do
- Cuts like a knife
- It's only love
- Please forgive me
- When you are gone (duet med Joanne, skoleelev)
- Heaven
- The only thing that looks good on me is you
- Extra; Run to you, You befriended me, Cloud no 9, The way you make me feel solo

En ting jeg dog fandt noget pudsigt var, at det forholdsvis modne publikum. Gennemsnitsalderen kunne meget nemt have været i midten til slutningen af 30erne. Da koncerten var slut begyndte folk naturligvis af gå. Der var dog en flaskehals ved udgangen, hvorfor det tog noget tid at komme ud.

Jeg gik i retningen af u bahn. Min plan var at tage toget til Spandau, og derfra en S bahn til Alex, hvilket viste sig at være en god idé. Platformen, hvor toget, der kører i den anden retningen, var godt fyldt.

Der gik ikke længe, før toget kom, og få minutter senere, var det i Spandau. Jeg fik skiftet til s bahn stationen. Her måtte jeg vente i små 10 minutter, før der kom et tog. Turen til Alex tog 35 minutter, hvor jeg ankom kort før midnat.

Mandag den 13. juni 2011

U bahn var Alex i retningen af lejligheden afgang fra Alex med præcis midnat. Knap 20 minutter senere var jeg tilbage i lejligheden. Jeg gik dog ikke i seng lige med det samme. Omkring klokken 0130 var det dog sengetid.

Jeg stod og igen cirka 1145, men brugte en times tid på lige at få reflekteret over feriens begivenheder, inden der for alvor kom lidt fart over feltet. Jeg havde lidt ondt i den ene fod efter dagen før.

Omkring klokken 1430 forlod jeg lejligheden. Der havde været en del ting, som jeg lige ville have ordnet inden afgang, Turen gik via den lokale u bahn station til Alex, hvorfra jeg var en bus 100 til Brandenburger Tor.

Jeg tog et par billeder her, før jeg fandt en bænk på kanten af Tiergarten med en god udsigt. Jeg tog flere billeder, før turen gik videre til Holocaust mindesmærket. Turen gik i et langsomt tempo. Her blev jeg også et stykke tid.

Turen gik videre i retningen af Potsdamer Platz. Jeg stoppede ved en Haagen Dazs sted, hvor jeg gik ind. Jeg fik en 3 scoop is, som smagte temmelig godt. Herfra gik jeg til Potsdamer Platz og ind i Sony Center.

Jeg tilbragte noget tid i Sony Center, hvor jeg blandt andet betragte springvandet. Jeg gik videre ud til Potsdamer Strasse. Der er en meget bred rabat, hvor der blandt andet er bænk i. Her tilbragte jeg noget tid.

Turen gik videre til Potsdamer Platz Arkaden, der på trods af helligdagen ikke var tom. Der var et par restaurationer, som havde åbent. Turen gik igennem centeret og ud på den anden ende. Jeg drejede til venstre et par gange og gik nærmest langs bygningen, indtil jeg fandt et bænk, der gjorde et naturligt stop.

Det var rart at kunne lægge et stop ind, når man har lyst, og vejret er til at være ude. Klokken var næsten 20, hvorfor jeg besluttede mig for at tage tilbage til lejligheden. Jeg tog u bahnen et par stop længere, da jeg ville have noget kylling med hjem. Det var der ikke mere af, hvorfor det blev til en døner kebab i stedet.

Omkring klokken 2045 var jeg tilbage i lejligheden, hvor jeg hurtigt tømte vaskemaskinen og satte et nyt læs i gang. Herefter blev det tid til den indkøbte aftensmad, som smagte godt, men var noget krydret. Resten af aftenen var jeg selvsagt i lejligheden,

Tirsdag den 14. juni 2011

Jeg vågnede omkring klokken 1145, og kom forholdsvis hurtigt i gang. Det var ikke lige en del af planen at sove så længe, men heller være helt frisk, end at gå hele dagen småtræt. Omkring klokken 13 forlod jeg omsider lejligheden.

Første stop var på Frankfurter Allé ved Samariterstrasse. Her er der en frisør, hvor det er temmelig billigt at blive klippet. Jeg var nummer 3 i køen. Det virkede ikke som om, at tingene tog synderligt længe. Det kostede 5 euro.

Da jeg var færdig, gik jeg en tur i Netto på den anden side af vejen. Her købte jeg nogle sodavand, hvorefter turen gik tilbage til lejligheden. Her var omkring klokken 1420. Jeg var i lejligheden cirka en halv times tid, før jeg drog videre.

Da jeg havde brug for noget tøj, var det første stop en tøjforretning ved Alex. Her fik jeg købt 6 t-shirts. Det var ikke fordi, at det var synderligt dyrt. Det var forholdsvis hurtigt overstået, så jeg gik tilbage til U bahn stationen, hvor jeg tog en U8.

Mit kamera mangler en lille flis på bundpladen. Dette er ikke en kritisk fejl, men mere af kosmetisk betydning. Jeg ville gerne have dette lavet, hvorfor jeg tog til den lille fotoforretning, jeg havde været ved så mange før. Desværre havde man ikke sådan en plade på lager, eller kunne skaffe en hjem.

Herfra tog jeg bus videre. Det var planen at tage på Hard Rock Cafe igen. Efter cirka halvvejs på en 40 minutter tur, stod jeg af på Orientplatz. Jeg var meget tørstig. Jeg gjorde et hold på en bænk i et stykke tid.

Turen gik videre med bus M29 igen. Jeg stod af ved Hard Rock Cafe, og gik i den retning. Da klokken kun lige havde passeret 18, var der god plads og igen kø. Det var Hard Rocks 40 års jubilæum.

Efter en god middag, tog jeg tilbage til lejligheden. Det havde måske ikke været den længste dag, men der havde været nogle gøremål i løbet af dagen. En anelse træt ankom jeg til lejligheden omkring klokken 2030. Resten af aftenen var jeg selvagt i lejligheden.

Onsdag den 15. juni 2011

Klokken var godt 11, da jeg vågnede. Jeg kom nogenlunde hurtigt igen, men klokken var alligevel omkring 1230, før jeg forlod lejligheden. Første stop var Alex, hvor jeg fandt et lille sted, der laver dører kebabs. Jeg bestilte en, og satte mig ude på pladsen, og spiste denne.

Efter en kort tur i Galeria, gik jeg tilbage til stationen, hvor jeg tog en s bahn til Tiergarten. Jeg ville gå en tur i parken, men der gik dog ikke længe, før jeg fandt en bænk, hvor jeg satte mig. Jeg var noget tørstig.

Efter et stykke tid på bænken, gik jeg videre. Alt i alt brugte jeg nogle timer i parken. Jeg forlod parken ved Grosser Stern, hvor jeg tog en bus 100 til Rigsdagen. Herfra gik jeg i retningen af Potsdamer Platz.

Jeg tog mig god tid og stoppede blandt andet ved Hagen Dazs, hvor jeg købte en is. Turen gik videre til Sony Center, hvor der ved biografen var lagt op til en premiere med ankomst af nogle kendte personer.

Tidsmæssigt var klokken vel omkring 17. Jeg blev ikke længe, før jeg tog en bus til Europacenter, hvor jeg dog kun gjorde et kort stop, før jeg fandt et sted at sidde ude på pladsen. Vejret var dejligt, men synderligt længe blev jeg heller ikke.

Godt klokken 1830 tog jeg videre. Turen gik til det velkørende wellness center ude ved Westkreuz, hvor jeg ankom kort efter klokken 19. Her tilbragte jeg adskillige gode timer med masser af god afslapning.

Torsdag den 16. juni 2011

Klokken var omkring midnat, da jeg forlod stedet, og tog op til s bahn stationen. Ikke længe efter afgik der et tog i til Alex, som jeg var med. Jeg gad dog ikke vente her på en u bahn, så jeg tog en taxa hjem i stedet.

Jeg var hjemme kort før klokken 1. Klokken var dog omkring 0130, før jeg kom i seng. Jeg vågnede omkring klokken 4. Der var brand i en container lige udenfor bygningen, men heldigvis kom brandvæsnet ret hurtigt. Jeg gik tilbage i seng. Omkring klokken 820 var jeg oppe igen. Denne gang i godt en halv times tid, før jeg gik i seng igen.

Klokken var næsten 12, før jeg vågnede igen, hvor jeg stod op. Nu kom jeg hurtigt i gang. Der gik godt og vel en time, før jeg forlod lejligheden. Jeg havde ikke noget spiseligt i køleskabet, hvorfor det første stop var Hard Rock Cafe.

Efter en god brunch agtig ting først på eftermiddagen, gik jeg videre omkring klokken 15. Første stop var KaDeWe, hvor jeg regnede med at kunne købe en pung, men det lykkedes mig ikke at finde.

Jeg gik videre over til Saturn i Europacenter, hvor jeg gik en tur. Jeg købte nogle tomme blueray skiver, før jeg fandt en sted at sidde ude på pladsen. Der sad jeg et stykke tid, før jeg tog videre med bus 200 til Varian Fry Strasse.

Turen gik derfra til Sony Center, og i Sony butikken. Jeg tilbragte også noget tid her, før jeg gik en tur forbi Potsdamer Platz Arkaden. Klokken var omkring 1830, hvorfor jeg besluttede mig for at tage hjemad.

Det endte med, at jeg tog en bus M85 til hovedbanegården, hvor jeg tog nogle billeder, før jeg kom med et fyldt tog i til Alex. På Alex fandt jeg en bænk, hvor jeg satte mig i et stykke tid, før jeg tog en u bahn hjemad.

Jeg tog med to stop længere, da dette ville være nemmere i forhold til at købt lidt ind. Det blev nogle basisvarer, jeg købte. Efter at have handlet begav jeg mig tilbage til lejligheden. Efter at have pakket ud, blev det til en hurtig aftensmad. Klokken var nu omkring 21. Resten af aftenen blev jeg i lejligheden.

Fredag den 17. juni 2011

Jeg vågnede omkring klokken 1130, men der gik cirka en halv times tid, før jeg stod op. Jeg overvejede at tage en stille dag, hvor jeg blev hjemme. Af denne grund fik jeg en stille start, før jeg forlod lejligheden omkring klokken 1315.

Det første stop var Galeria Kaufhof på Alex. Den pung, jeg havde med, var ved at være for slidt, hvorfor jeg købte en ny. Jeg sad kort på en bænk, før jeg tog en sporvogn videre mod Volkspark Friedrichshain.

Jeg var noget tørstig, hvorfor jeg hurtigt fandt en bænk, hvor jeg satte mig i en rum tid. Turen gik op på den høj, hvor der engang stod et flaktårn. Dette var destrueret i 1949, og stedet blev brugt til at genne murbrokker hen fra ødelagte bygninger, der ikke kunne genbruges.

Efter at havde brugt noget tid på at komme op og ned fra højen via stisystemet, fandt jeg en bænk på den anden side, hvor jeg satte mig i et stykke tid. Turen gik videre til Märchbrunnen, der blev bygget i 1913, som er en række bassiner med springvand.

Omkring klokken 18 tog jeg hjemad. Jeg forlod parken i en anden retning, end jeg kom ind, men der gik ikke længe, før jeg fandt en sporvogn. På Alex købte jeg en døner, som jeg tog med hjem. På Frankfurter Alle, da jeg et øjeblik på en bænk, før jeg gik hjem.

Jeg var tilbage i lejligheden omkring klokken 1920. Jeg satte vaskemaskinen i gang med noget tøj, hvorefter jeg spiste aftensmad. Selvsagt blev jeg i lejligheden resten af aftenen. Der var en dag, hvor der ikke skete meget, men det var også lidt tiltrængt.

Lørdag den 18. juni 2011

Jeg vågnede godt klokken 1030, og overvejede, hvorvidt dette skulle blive en dag, hvor jeg blev hjemme, og fik ordnet lidt praktiske ting. Jeg kom derfor forholdsvis hurtigt i gang med et par småting, men indså, at jeg ikke havde nok til at ville være hjemme hele dagen.

Kort før klokken 13 satte regnskyl nummer 2 i gang, ligesom jeg havde forladt lejligheden for at tage i det lokale supermarked med tomme flasker. Jeg ventede derfor lidt i læ til det værste var ovre, før jeg gik videre. Jeg fik handlet og afleveret tomme flasker, før jeg var tilbage i lejligheden efter en lille times tid. Her blev jeg dog ikke længe, før jeg tog ud i byen. Det var nu rart nok at få dette overstået allerede.

Jeg tog u bahren op til Alex. Der var ikke synderligt varmt, men shorts og tshirt gik an. Derfra gik turen videre til Brandenburger Tor med bus. Jeg et stykke tid på en bænk på Unter den Linden et kort stykke derfra.

Herfra gik turen videre gennem Brandenburger Tor via et lille bageri. Det var begyndt at regne lidt, hvorfor jeg kom hurtigt derfra. Jeg fandt en bænk på kanten af Tiergarten modsat Holocaust mindesmærket, hvor jeg spiste det fløde, jeg lige havde købt.

Det lille pitstop blev noget længere end ventet. Jeg besluttede mig for, at jeg ville se filmen Source Code, der kører i biografen på Sony Center. Jeg regnede med at starten ville være klokken 17, så jeg tog mig ekstra god tid.

Ligesom jeg ville afsted, begyndte det at regne igen. Jeg søgte ly under træerne, indtil det værste havde lagt sig. Derefter gik jeg videre til Sony Center, og biografen, hvor jeg gik købte billet. Filmen startede først klokken 1820, så jeg havde meget tid i overskud.

Tiden gik, og der kom et kraftigt regnskyl mere, som varede 10 minutter, før det blev tid til at komme ind i biografen. Jeg fik købt nogle popcorn, og begav mig ind i den sal, hvor filmen ville blive forevist.

Endelig var klokken 1820, og de obligatoriske reklamer og forfilm blev vist. Dette var en seance, der varde 20 minutter, før den egentlige film startede. Filmen handlede om en helikopterpilot, som egentlig officielt er død, men nu en del et mærkeligt program ved navn Source Code, der kan genspille 8 minutters begivenheder. I dette tilfælde de sidste 8 minutter i et pendlertog, før det eksploderede. Her skulle helten finde ud af, hvem der havde gjort dette. En ganske god film.

Klokken var godt 20, da filmen sluttede. Jeg gik ud og tog en bus 200 til Zoo, hvilket ganske vist var i den forkerte retning. Herfra tog jeg en S bahn til Alex. Selvfølgelig skulle der være en lidt for snakkesaglig fulderik i nærheden, hvilket ikke var synderligt sjovt.

Endelig nåede toget Alex, hvor jeg stod af. Jeg var lige nede i informationen for at berette om denne passager. Det kunne lidt for nemt gå ud over andre passagerer. Jeg købte en dører på stationen, før jeg tog en u bahn hjem.

Fra den lokale u bahn station, gik jeg direkte hjem. Hvor jeg var omkring klokken 2145. Min kogevaske var færdig og tørret, hvorfor jeg lige tog mig af denne, før jeg spiste aftensmad. Resten af aftenen var jeg i lejligheden.

Søndag den 19. juni 2011

Jeg vågnede omkring klokken 1040, men tog mig lidt ekstra tid at komme op og i gang denne dag, selvom jeg gerne ville have været lidt tidligere ud. Ifølge vejrudsigten skulle der ikke blive så varmt denne dag.

Klokken var godt 13, da jeg kom afsted. Første stop var Alex, hvor jeg brugte noget tid på pladsen, men forholdsvis hurtigt trak det op til regn. Da det begyndte at dryppe forsvandt jeg hurtigt ned til en U2, som jeg tog til Stadmitte.

Her var vejret i det mindste noget bedre, og jeg gik turen ned til Checkpoint Charlie i langsomt tempo. Selvom jeg havde været der nogle gang før, brugte jeg alligevel noget tid på at læse nogle af plancherne.

Turen gik videre til Starbucks, hvor jeg købte lidt juice, som jeg drak der. Efter en halv times tid, tog jeg bussen i retningen mod Charlottenburg. Første stop var en sen frokost på Hard Rock Cafe, der igen kunne lave en solid burger.

Efter en velfortjent frokost fandt jeg en bænk ikke synderligt langt derfra, hvor jeg sad i knap en halv times tid, før jeg gik til Zoo station, hvor jeg tog et tog til Westkreuz. Efter lidt tøven gik jeg dog ud fra stationen.

Omkring klokken 1715 ankom jeg ved wellness centeret, som jeg havde været ved før. Det var ren afslapning de timer, jeg var der. Starten kunne have været bedre, men det blev gjort op ned mod slutningen af besøget.

Klokken var omkring 2330, da jeg forlod stedet og gik i retningen af Westkreuz. Jeg var lidt træt, og for at gøre tingene lidt værere, var det ligeledes begyndt at regne. Der gik ikke længe, før der kom et tog, der kørte i den rigtige retning. Omkring midnat var jeg ved Zoo station.

Mandag den 20. juni 2011

Omkring kvart over midnat stod jeg af toge på Alex. Regnen var taget lidt til, og lysten til at vente på u bahnen var ikke synderlig stor, hvorfor jeg tog en u bahn tilbage til lejligheden, hvor jeg ankom omkring klokken 030. Der skulle dog gå cirka 3 kvarter, før jeg gik i seng.

Klokken var omkring 1115, da jeg vågnede. Jeg kunne nu i det mindste huske noget af den REM søvn, jeg havde haft i løbet af natten, hvilket jeg tog som et tegn for, at jeg var mere udhvilet end de andre dage.

Alligevel overvejede jeg at blive hjemme denne dag. Det virkede lidt køligt udenfor, men der var kun delvist overskyet. Det blev derfor til en stille start. Klokken var omkring 1330, før jeg forlod lejligheden.

Jeg besluttede mig for endnu engang at tage en tur i Tiergarten, hvorfor jeg tog til s bahn stationen af samme navn. Der var den vanlige ro i parken med storbyens larm pænt i baggrund. Tiden gik herinde med at gå lidt rundt i et roligt tempo.

Det var et for besøget i parken at genfinde den Engelske Have, der lidt som en miniatureudgave af Botanisk Have. Jeg brugte noget tid på at tage nogle makrobilleder. Det begyndte at trække op til regnvejr.

Jeg forsøgte at finde ly mellem de mange træer i parken, hvilket til dels lykkedes. Efter et stykke tid fandt jeg et par bænke under et halvtag. Her søgte jeg ly og ventede på at regnen skulle stoppe, hvilket forekom at tage sin tid.

Da regnen endelig var stoppet, begav jeg mig i retningen af Potsdamer Platz, hvorfra jeg tog en bus til Alex. Efter et kort stop i Galeria, tog jeg en u bahn hjemad. Jeg var tilbage i lejligheden omkring klokken 1915, hvor jeg lavede noget aftensmad. Vejret ud var blevet noget bedre, men jeg blev i lejligheden resten af aftenen.

Tirsdag den 21. juni 2011

Jeg vågnede omkring klokken 10, og tog mig meget god tid til at komme i gang. Der skulle gå godt 2 timer, før jeg forlod lejligheden, og tog i til den lokale u bahn station. Jeg tog toget til Alex, hvor jeg gik ud i retningen af tv tårnet.

Derude fandt jeg en bænk, hvor jeg satte mig. Jeg blev siddende i knap en times tid, før jeg tog bus nummer 100 i retningen af Zoo. Jeg stod af på hjørnet af Freirichsstrasse og Unter den Linden. Herfra gik turen ned af Freirichsstrasse.

På turen ned mod Checkpoint Charlie var jeg en tur forbi Quater 206 og 207, der er meget upscale butikcentre, om end små. Derfra gik jeg videre mod Chekpoint Charlie, hvor jeg lige var en tur i e bestemt computerforretning.

Jeg stoppede knap nok ved Checkpoint Charlie, men fortsatte til Starbucks. Her købte jeg en kop the og en muffie. Jeg benyttede lejligheden til lige at sidde et stykke tid, før jeg tog videre med bus M29.

Da bussen kom til Europacenter, besluttede jeg mig for at stå. Jeg fandt et sted at sidde ude på pladsen, hvor jeg tilbragte en del tid på at kigge på alt det liv, som er på pladsen. Jeg måtte dog lige finde et toilet på grund af en due.

Omkring klokken 18 tog jeg en bus 100 til Brandenburger Tor. Her fandt jeg endnu engang en bæk, hvor jeg satte mig ned, og nød udsigten. Klokken var godt 19, da jeg tog en u bahn til Hovedbanen, og derfra videre hjemad.

Da jeg manglede et par småting, stod jeg af et stop længere, og gik en tur i Netto Markt. Jeg var tilbage i lejligheden omkring klokken 20. Her satte jeg en gang tøjvask i gang og lavede noget aftensmad. Selvsagt blev jeg i lejligheden resten af aften.

Onsdag den 22. juni 2011

Jeg vågnede kort før klokken 11, men fik en ret stille start på dagen. Først omkring klokken 1230 forlod jeg lejligheden, og tog ned på den lokale u bahn station, hvor jeg tog toget til Alex. Jeg besluttede mig for, at jeg gerne ville have et par shorts mere, og nogle flere t shirts, hvilket jeg købte i en nærliggende forretning.

Turen gik herfra videre med bus 100 til Zoo. Jeg var en anelse sulten, hvorfor det blev til frokost på Hard Rock Cafe på altanen på første sal. Burgeren var en god en af slagsen, men betjeningen forekom en anelse langsom.

Jeg havde endnu ikke set mindesmærket, eller monumentet, for de sovjetiske soldater, der faldte under stormen på Berlin. En af grundene hertil var, at det ikke lige er i nærheden af noget, hvor de fleste turister kommer.

Turen gik herfra til Zoo station. Jeg valgte ikke at tage den direkte vej, men tage et tog til Westkreuz, og derfra ringbahnen til Treptower Park. Det var en tur på cirka 40 minutter. Indgangen til parken var ned at finde herfra.

Jeg havde nede ved et havneområde, hvor der blandt andet var en masse husbåde og nogle flotte lejligheder på den anden side. Jeg fandt en bænk, hvor jeg satte mig et stykke tid. Jeg vidste, at det ikke ville være helt nemt at finde, hvorfor jeg brugte en app på min iphone til at finde vej.

Da jeg nu kendte vejen, og havde et lille kort over området, var det nemt at finde. Monumentet var en del større end jeg ventede. Jeg brugte ligeledes en del tid her. En af de ting, jeg fandt ud af var, at der er begravet 7000 sovjetiske soldater her. I alt døde 22000 sovjetiske soldater, 20000 tyske soldater og 30000 civile. Wikipedia har dog andre tal, men under alle omstændigheder, var det mange liv.

Der var nu en del skyer på himlen. Det begyndte at regne, ledsaget af lyn og torden. Det lykkedes relativt hurtigt at søge ly ved et nærliggende busstoppested. Efter cirka 20 minutter kom jeg med bus 167, der har endestation ved en u bahn station i Neukölln på u8.

Jeg kom med til denne u bahn station, hvor jeg hurtigt kom i ly på stationen. Der gik heldigvis ikke mere end et par minutter, før der kom et tog, der kørte til Alex. På Alex var jeg en ganske kort tur i Galeria, og tilbage på stationen, hvor jeg købte en dørner, inden jeg tog toget hjemad.

Heldigvis kom der en sporvogn, som jeg kunne bruge, om end det kun var for et enkelt stop. Derfra gik det i forholdsvis hurtigt tempo tilbage til lejligheden. Det regnede stadig meget, hvorfor jeg blev ret så våd. Klokkeren var omkring 2030, før jeg var i lejligheden.

Efter at have ordnet nogle få praktiske ting, var det blevet tid til den døner, jeg havde købt på Alex, og det smagte godt. Jeg fandt heldigvis en film på fjernsynet, jeg gerne ville se, hvorfor den kørte i baggrunden. Selvsagt blev jeg i lejligheden resten af aftenen.

Torsdag den 23. juni 2011

Jeg havde sat vækkeuret til klokken 10, og stod op ganske kort derefter. Jeg tog mig alligevel god tid om at komme i gang, og det tog mig lige godt 2 timer, før jeg var ude af døren. Første stop var Berzarinplatz, hvorfra jeg tog en sporvogn.

Turen gik via Wasrschauer Strasse til Frierichsstrasse. Jeg var lidt overrasket over, hvor slidte stationerne på denne side af Alex virker. Det tog mig noget tid at komme ud fra Freirichstrasse Stationen, hvor jeg i langsomt tempo gik i retningen af Unter den Linden.

Til mit held kom der en bus 200, som jeg tog med et enkelt stop. Dette er ikke langt fra Holocaust mindesmærket, hvor jeg gik hen. Her tilbragte jeg lidt tid i solen, før jeg gik i retningen af Potsdamer Platz.

Der var gået et par timer siden, at jeg tog hjemmefra, hvorfor jeg var forbi en SubWay, hvor jeg fik en sandwich med salami. Efter denne hurtige frokost gik jeg en tur ind i Sony Center, hvor jeg sad et stykke tid, før jeg gik videre.

Det var planen at tage en bus til Europacenter, men da der var mere end et kvarter til næste bus, tog jeg i stedet en M85 på den anden side til hovedbanen, hvorfra jeg tog en S7 i retningen af Potsdam, og stod af i Grunewald.

Jeg var noget overrasket over, hvor hurtigt vejret skifte, og det begyndte at regne. Der er en lille kneipe der, hvor jeg gik ind. Jeg var her godt en time, og fandt heldigvis nogle at snakke med. Jeg forlod stedet godt klokken 16.

Turen gik videre til mindesmærket for deportationerne under krigen, også kaldet Dødens Spor eller spor 17. Der var nu også lavet en lille grusvej, hvorfor jeg tog en lille ekstra tur. Turen gik derfra videre med bus M19 til U bahn station Kurfurstendam.

Jeg gik straks i retningen af Zoo stationen, hvor jeg gjorde et ganske kort ophold, før jeg tog et tog til Alex. Da jeg kom hertil, gik jeg ud på pladsen. Her tilbragte jeg noget tid, før jeg tog toget hjemad.

Da jeg var lidt sulten tog jeg toget to stop længere, og købte en halv grillkylling med pommes fritter, som jeg tog med hjem. Jeg var tilbage i lejligheden kort før klokken 20, hvor jeg spiste aftensmad ikke så længe efter. Selvsagt blev jeg i lejligheden resten aften.

Fredag den 24. juni 2011

Jeg vågnede cirka 1015 på en lidt kølig fredag. Der gik cirka 2 timer, før jeg forlod lejligheden, og gik i retningen af den lokale u bahn station.. Jeg tog ikke toget lige straks, men brugte lidt tid på en bæk ved stationen.

Det begyndte at regne, hvorfor jeg gik under jorden og tog toget til Alex. Heldigvis var det holdt op med at regne. Jeg gik ud i fra stationen i retningen af Neptun springvandet. Jeg fandt en tør bæk lidt derfra, hvor jeg sad et stykke tid, før jeg gik videre til selve brønden.

Jeg brugte en hel del tid ved selv brønden. Det var lunt, så længe solen skinnede og der ikke var nogen vind. Efter en rum tid, var det dog på tide at komme videre, hvorfor turen gik tilbage til Alex, hvor jeg tog toget til Zoo.

Turen gik videre til pladsen for Europacenter, hvor jeg spiste en brød med salami, som jeg lige havde købt. Jeg brugte en del tid på pladsen. Det begyndte at blive lidt køligt, hvorfor jeg tog tilbage til Zoo.

På Zoo tog jeg et tog til Westkreuz, hvor jeg skiftede til Ring bahn til Frankfurter Allé. Jeg gik en tur i et af ring centrene, hvor jeg hurtigt fandt et supermarked, hvor jeg købte lidt ind, hvorefter jeg tog tilbage til lejligheden.

Jeg var tilbage i lejligheden omkring klokken 1730. Jeg var en anelse træt. Det var også noget køligt og trak op til regn. Det skiftede dog lidt i løbet af aftenen. Resten af aftenen tilbragte jeg i lejligheden, hvor jeg blandt andet så noget tv.

Lørdag den 25. juni 2011

Jeg vågnede omkring klokken 1030 efter en lang nats søvn. Der havde åbenbart været et behov for søvnen. Der gik et stykke tid, før jeg stod op. Da jeg skulle hjem dagen efter, gik jeg i gang med at lave et par praktiske ting, såsom en tur i det lokale supermarked med tomme flasker.

Klokken var lige godt 14, da jeg forlod lejligheden. Der skulle lige være plads til en sidste tur på Hard Rock Cafe, inden afrejse. Der var en gay pride parade på Kurfurstendamm den dag, hvorfor der var en masse larm derfra.

Jeg fik en plads i sofaen ved baren ovenpå. Der var en del at lave på trods af, at det var midt på eftermiddagen. Dette gjorde dog ikke maden mindre god. Efter en god sen brunch forlod jeg stedet, og gik en kort tur på Kurfurstendamm.

Selvom paraden havde passeret, var gaden stadig afspærret, og rengjort herefter. Dette gav muligheden for nogle lidt anderledes billeder end normalt. Efter kort tid kom jeg til Uhlandstrasse undergrundstationen.

Tanken om at skulle hjem dagen efter var ikke det, jeg glædede mig mest over. Jeg kunne ikke finde på noget bedre, end at tage tilbage til lejligheden, og gøre mange af de sidste forberedelser til at skulle afsted, såsom en sidste tøjvask og at pakke en kuffert.

Klokken var omkring 1730, da jeg var tilbage i lejligheden. Der gik ikke længe, før jeg var i gang med nogle af de føromtalt praktiske ting. Alligevel var det nu rart at få dette overstået, således der

ikke skulle være så megen stress over dette dagen efter. Selvsagt blev jeg i lejligheden resten af aftenen.

Søndag den 26. juni 2011

Jeg stod op godt klokken 8 og begyndte at gøre mig klar til at komme afsted. Omkring klokken 1020 forlod jeg lejligheden og begav mig i retningen af den lokale u bahn station, hvorfor jeg tog et tog til Alex.

Det med at skifte tog gik hurtigt, og snart var jeg ved hovedbanegården. Jeg var noget overrasket over, hvor få mennesker, der var med den lokale offentlige transport på dette tidspunkt. Resten af turen hjem gik stort set som planlagt. Der var et problem med spor og signal i det sønderjyske, hvorfor toget holdte stille i Røde Kro et kvarters tid. Toget ankom i Århus cirka 7 minutter forsinket.