

Turen til Berlin

10. august 2011-
1. september 2011

Punkt..... Side

Onsdag den 10. august 2011	3
Torsdag den 11. august 2011	3
Fredag den 12. august 2011	4
Lørdag den 13. august 2011	5
Søndag den 14. august 2011	6
Mandag den 15. august 2011	7
Tirsdag den 16. august 2011	8
Onsdag den 17. august 2011	9
Torsdag den 18. august 2011	10
Fredag den 19. august 2011	10
Lørdag den 20. august 2011	11
Søndag den 21. august 2011	12
Mandag den 22. august 2011	13
Tirsdag den 23. august 2011	14
Onsdag den 24. august 2011	15
Torsdag den 25. august 2011	16
Fredag den 26. august 2011	17
Lørdag den 27. august 2011	19
Søndag den 28. august 2011	20
Mandag den 29. august 2011	21
Tirsdag den 30. august 2011	22
Onsdag den 31. august 2011	23
Torsdag den 1. september 2011	23

Onsdag den 10. august 2011

Dagen startede lidt end jeg regnede med. Jeg havde sat vækkeuret til klokken 6, men vågnede omkring et kvarter før. Jeg blev i sengen, indtil vækkeuret ringede. Derfra kom jeg hurtigt i gang med gøremålene.

Omkring 715 forlod jeg mit hjem og gik i retningen af Banegården. Her mødte jeg min mor, der havde to af min søsters børn med. Jeg kom ned til toget og ombord. Hurtigt fandt jeg mit sæde, og tog plads.

Turen sydover gik planmæssigt, og toget ankom et par minutter forsinket. Hurtigt fik jeg købt en billet til den lokale transport og satte kurs mod lejligheden. Jeg brugte noget tid på lige at pakke ud og redt op.

Herfra skete der noget ret usædvanligt. Normalt ville jeg lige tage en hurtig tur ud i byen eller forbi det lokale supermarked eller begge dele. Jeg brugte noget tid på nettet, før jeg noget træt lige lagde mig i sengen.

Det var meningen, at jeg ikke lige skulle lige og flyde alt for længe. Jeg vågnede igen omkring klokken 22, hvor jeg stod op igen. Jeg var oppe i knap halvanden time, før jeg gik i seng igen. Det var trods alt tredje dag i træk, at jeg havde været tidligt oppe.

Torsdag den 11. august 2011

Efter at have vågnet flere gange i løbet af natten, stod jeg op omkring klokken 1030. Jeg gav mig god tid. Det regnede udenfor. Efter et stykke tid, gik jeg for alvor i gang, og kort før klokken 12 gik jeg en tur i det lokale supermarked.

Jeg fik handlet ind. Der manglede jo alt i køleskabet. Jeg fik brugt 30 euro på den lille tur. Turen gik tilbage i lejligheden, hvor jeg satte alt på plads. Jeg ville videre i teksten, og omkring klokken 13 forlod jeg lejligheden for at tage en tur ud i byen.

Første stop på turen var Hard Rock Cafe, hvor jeg spiste en slags sen brunch. Som altid var den et meget lækkert måltid mad jeg fik. Klokkerne var omkring 1515, da jeg forlod Hard Rock igen, og gik i retningen af Europacenter.

Jeg tilbragte lidt tid på pladsen ved Europacenter, før jeg via Europacenter gik over på Wittenbergplatz. Efter et lille vandpause her, tog jeg bussen til Moritzplatz i Kreuzberg. Efter cirka halvanden time i denne bydel, tog jeg med u8 til Alex.

Turen gik ind i Galeria for at få noget drikkelse. Derfra tog jeg en bus op til Brandenburger Tor. På selve Unter den Linden, fandt jeg en bænk, hvor jeg satte mig. Efter kort tid gik jeg i retningen af Brandenburger Tor.

Min opmærksomhed blev fanget af en gademusikant, der rent faktisk spillede noget godt og meget af det selvkomponeret musik. Jeg købte en af hans cd'ere. Jeg lyttede til musikken. Kort før klokken 21 sluttede koncerten. Jeg fik en chance lige for at møde manden, hvilket var god oplevelse.

Turen gik videre igennem Brandenburger Tor i tussmørket. Jeg gik ned til mindesmærket, hvor jeg gjorde hold og tog nogle billeder. Derfra gik jeg videre til Potsdamer Platz. Det var ved at være sent, hvorfor jeg besluttede mig for at tage hjem.

Jeg var tilbage i lejligheden kort før klokken 23. Jeg var oppe til omkring midnat. Det havde været en god dag, hvor der også skete lidt, og jeg følte mig udhvilet. Det var en ganske rar fornemmelse, og tiltrængt.

Fredag den 12. august 2011

Jeg vågnede omkring klokken 1030, og stod op. Jeg kom nogenlunde hurtigt i gang. Der var endnu ikke lagt planer for dagen. Godt klokken 12, forlod jeg lejligheden. Første stop på turen var Alex, hvor jeg gik ud på pladsen.

Der var et eller andet form for marked på pladsen. Jeg fandt et sted at sidde, og undersøgte ikke markedet nærmere. Efter et stykke tid begyndte det at regne, hvorfor jeg besluttede mig for at tage en tur til Sony Center.

Jeg fandt hurtigt busstoppestedet, og tog en bus herfra. Klokkerne var omkring 1330, da jeg ankom dertil. Jeg vidste, at der gik en ny Abernes Planet film i biografen, eller rettere en genindspilning klokken 14.

I billetlugen indløste jeg billet til filmen. Da filmen helt korrekt hedder Rise of the Planet of the Apes, handler den om, hvordan aberne udviklede sig. Denne udvikling var dog meget hurtigt og urealistisk, men sådan er der jo så meget med fiktion. Det var en gange udmærket film, om end lidt forudsigelig.

Filmen var færdig omkring klokken 16. Jeg besluttede mig for at tage en tur forbi Hard Rock Cafe igen. Der gik dog et stykke tid, før der gik en bus i den retning. Godt klokken 17 ankom jeg til Hard Rock. Som ventet var det et godt måltid mad.

Efter cirka halvanden time gik turen hjemad. Turen tog godt en time, hvoraf noget skyldtes, at jeg søgte ly for regnen, der pludselig kom. Det regnede ganske meget. Jeg var tilbage i lejligheden godt klokken 1930, og blev der resten af aftenen.

Lørdag den 13. august 2011

Jeg vågnede lige godt klokken 9 og besluttede mig for at stå op. Jeg var kommet lidt tidligt i seng, og følte mig udhvilet. Jeg tog mig lidt ekstra tid denne morgen. Da der vil være lukket i supermarkederne dagen efter, gik jeg i det lokale supermarked for at købe nogle drikkevarer, hvorefter jeg tog tilbage til lejligheden.

Klokken var godt 1130, da jeg forlod lejligheden. Jeg gik hen til Berserplatz, hvorfra jeg tog en sporvogn til Ebeswalder Strasse. Derfra gik jeg resten af vejen til Mauerpark. Jeg tilbragte noget tid i Mauerpark, før jeg i langsomt tempo gik i retningen af Bernauer Strasse.

Jeg var overrasket over, hvor mange mennesker der var. På den anden side er det også 50 år siden, at opførelsen af Muren begyndte. Turen fortsatte ned i retningen af Nordbahnhof. Jeg tog mig meget god tid.

Nede fra Nordbahnhof tog jeg en bus til Hovedbanen, hvorfra jeg tog et tog til Zoo. Jeg var ved at være sulten, hvorfor det igen blev til frokost på Hard Rock. Endnu engang blev det til et godt måltid mad, før jeg gik tilbage til Zoo.

Fra Zoo tog jeg en bus 100 til Rigsdagen. Tempoet var meget langsomt. Jeg fandt også en bænk, hvor jeg satte mig i et stykke tid, før jeg gik videre til Sony Center. Tiden var som fløjet afsted, men jeg havde også taget mig tid til at nyde det.

Godt klokken 18 var turen kommet til Panoramapunkt Potsdamer Platz. Vejret var godt, og solen skinnede, hvorfor det virkede som et godt tidspunkt at tage derop. Jeg tilbragte omkring halvanden time derop, før jeg forlod stedet.

Klokken var henved 20. Jeg begav mig op til nærmeste busstoppested, hvorfra jeg tog en bus til Alex. Inden jeg tog toget tilbage til lejligheden, købte jeg en døner, som jeg tog med hjem. Omkring klokken 2045 var jeg tilbage i lejligheden.

Søndag den 14. august 2011

Jeg vågnede omkring klokken 930, hvor jeg stod op. Jeg følte mig ikke helt udhvilet, men stod op alligevel. Af samme grund tog jeg mig rigtig god tid denne morgen. Klokken var omkring 1230, da jeg forlod lejligheden.

Første stop var en u bahn til Alex. Jeg forlod stationsbygningen, og satte mig på en bænk ved pladsen foran tv tårnet. Jeg tilbragte noget tid her, selvom det var noget skyet. Turen gik videre over til bus til Brandenburger Tor.

Jeg fik dog ikke op til Brandenburger Tor, men i stedet via den britiske ambassade til Holocaust mindesmærket, hvor jeg tilbragte noget tid. Vejret var nu godt, og solen skinnede. Turen gik videre ned i retningen af Potsdamer Platz.

På turen derned ligger en is forretning, hvor jeg gjorde holdt. Det var en dejlig is. Efter noget tid gik turen videre, og jeg endte i Sony Center. Jeg tilbragte en del tid der. En overvejelse var at tage endnu en tur i biffen, men der var næsten 2 timer til den film, jeg ville se gik,

Jeg tog bussen til Europacenter, hvor jeg spiste en meget sen frokost på KFC, før jeg tog bussen tilbage til Sony Center. Jeg indløste billet til Super 8. Det viste sig at være en ganske udmærket sci-fi film.

På vej ud fra biografen mødte jeg et par danskere, som var på vej ind for at se Abernes Planet. Jeg snakkede lidt med dem, før jeg tog videre. Det var som ventet begyndt at regne, men jeg var lidt overrasket over hvor meget.

Dette gjorde, at jeg lige skulle bruge et minut eller to til at overveje ruten hjem. Jeg tog en s-bahn til Nordbahnhof. Da jeg kom af regnede det stadig. Jeg ventede kort på stationen, til dels, fordi jeg så en sporvogn køre derfra, som jeg regnede med var den, jeg skulle have været med, og det stadig regnede.

Den rigtige sporvogn for mig kørte fra den anden side. Regnen var stilnet lidt af, hvorfor læskuret kunne give den nødvendige beskyttelse fra regnen. Langt om længe var der afgang med sporvognen. Det var lidt noget andet at komme hjem på denne måde. Jeg var tilbage i lejligheden kort før klokken 21, hvor jeg blev resten af aftenen.

Mandag den 15. august 2011

Jeg vågnede omkring klokken 11, og tog mig mere end almindeligt god tid denne morgen. Jeg klargjorde også en vask tøj, inden jeg omkring klokken 1330 forlod lejligheden og gik ned ad gaden, hvori lejligheden ligger.

Jeg havde læst om et museum for computerspil, der ligger lige i nærheden. Jeg gik derhen. Meget af udstyret kunne jeg af naturlige årsager kende, ligesom det gjalt det med spillene. Det var som at tage på en hurtigt rejse gennem tiden.

Turen gik videre til Alex, hvor den efter et kort stop i Galeria, gik om på den anden side af tv tårnet, hvor jeg fandt en bænk, hvor jeg satte mig. Jeg blev siddende et stykke, hvor jeg overvejede, hvad og hvor jeg skulle tage hen.

Valget faldt på en tur til Kreuzberg, hvorfor jeg tog U bahn den derved. Turen derved var nogenlunde kort, og havde budt på bedre oplevelser. Jeg tog bussen videre til Wittenbergeplatz, hvor jeg fandt et sted at sidde et stykke tid.

Herfra gik jeg en over på den anden side af gaden, hvor KaDeWe ligger. Jeg kunne godt bruge en ny rygsæk. Det havde et stort udvalg, men de syntes alle at være for plasticagtige. Jeg ville hellere have en, der er mere lærredsagtigt.

Jeg gik over på den anden side af Europacenter, hvorfra jeg tog en bus til Alex, hvor jeg endnu engang var en tur i Galeria. Her fandt jeg to rygsække, jeg kunne bruge. Da de kun kostede 30 euro stykket, købte jeg begge.

Turen gik herefter hjemad. Denne gang valgte jeg at tage u bahn to stop længere, da jeg ville have noget kylling til aftensmad. Jeg kom hjem med kylling til aftensmad kort før klokken 21. Selvsagt blev jeg i lejligheden resten af aftenen.

Tirsdag den 16. august 2011

Jeg vågnede godt klokken 11, og tog mig lidt godt tid. Klokken var 13 før jeg var nede på den lokale u bahn station. Jeg ankom til Alex, hvor det første stop gjalt om at finde noget drikke, der kunne holde resten af dagen.

Solen skinnede, hvorfor jeg fandt et sted at sidde ude på selve pladsen. Efter et stykke tid besluttede jeg mig for at tage videre. Jeg tog undergrunden til Potsdamer Platz, hvor jeg gik en tur ind i Sony Center.

Sony butikken var åben, hvorfor jeg gik en tur herind. Jeg prøvede at spille et racerbilspil på Playstation 3 i 3D. Interessen for dette dalede hurtigt, hvorfor jeg gik videre. Jeg fandt tilfældigt et tv, der var sat op med blueray, 3D og god lyd. Der var en dokumentar om VM sidste år. Jeg så denne udsendelse, der varede en time.

Kort efter forlod jeg butikken, og gik over i Potsdamer Platz Arkaden, hvor jeg dog ikke var synderligt længe, før jeg fandt en bænk udenfor, hvor jeg satte mig. Jeg tilbragte noget tid der, før jeg besluttede mig for at tage videre.

Turen gik med bus til K'damm, hvor jeg besluttede mig for at spise en lidt tidlig aftensmad på Hard Rock Cafe. Endnu en gang et godt måltid mad. Efter en lille times tid var det tid til at forlade stedet og tage hjem.

Klokken var omkring 1945, da jeg ankom til lejligheden. Resten af aftenen blev jeg selvsagt i lejligheden. Jeg fik tiden til at gå blandt andet ved at få vasket noget tøj og set noget fjernsyn. Jeg brugte også noget tid online.

Onsdag den 17. august 2011

Jeg vågnede omkring klokken 9, men havde ikke lyst til at stå op. Kort efter ringede telefonen. Efter opkaldet prøvede jeg at sove igen, men det lykkedes ikke rigtigt. Selvsagt tog jeg mig god tid til at komme i gang denne morgen.

Inden afgang blev det til en tur i det lokale supermarked, da jeg var ved at have et tomt køleskab. Da dette problem var løst tog jeg ud i byen. Klokken var nu omkring 13. Første stop var Alex, hvor jeg fandt en bænk at sidde på, hvor jeg nød udsigten.

Turen gik herfra videre med bus til Tiergarten. Jeg stod af ved Siegesaule, og gik en tur ind i parken, hvor jeg tilbragte nogle timer med bare at gå rundt i langsomt tempo, og nyde tilværelsen på et par bænke.

Omkring klokken 1630 forlod jeg parken. Jeg valgte ikke at tage nærmeste bus, men gik i stedet lidt for at tage en anden bus. Jeg stod af ved Europacenter, hvor jeg gik en meget kort tur, før jeg tog videre.

Jeg besluttede mig for at tage videre til det wellnesscenter, som jeg havde besøgt nogle gange før ved tidligere besøg i byen. Jeg ankom omkring klokken 18 og tilbragte en del gode timer her, før jeg kort før midnat forlod stedet.

Torsdag den 18. august 2011

Lige omkring midnat var jeg ved Westkreuz, hvorfra jeg tog toget til Alex, og derfra videre til lejligheden. Hele turen tog knap en time. Selvom jeg var en anelse træt, gik jeg dog ikke i seng med det samme. Jeg tilbragte cirka 45 minutter oppe, før jeg gik i seng.

Søvnen denne nat var af en eller anden grund meget urolig. Jeg vågnede omkring klokken 11 og var stadig noget træt. Jeg lagde mig til at sove, og vågnede et par timer senere. Jeg var stadig ikke helt udhvilet.

Jeg kom aldrig rigtig i gang, og besluttede mig således for at blive hjemme. Jeg brugte dagen på ikke at lave noget synderligt. Jeg brugte dagen på at se fjernsyn og surfe på nettet. Det var nu alligevel rart at bruge en dag på ikke at lave ret meget.

Fredag den 19. august 2011

Jeg vågnede omkring klokken 10, og tog mig noget god tid. Jeg følte mig ikke helt udhvilet, på trods af en lang søvn. Jeg så lidt fjernsyn denne morgen, hvilket jeg ikke havde gjort nogle af de andre dage.

Klokken var omkring 12, da jeg var nede på den lokale station, hvor jeg tog toget til Alex. Da jeg ikke havde nogle planer, fandt jeg et sted at sidde ude på pladsen. Vejret var godt. Efter knap en time begyndte det at trække op til regn, så jeg forlod pladsen.

Lige i nærheden ligger en tøjforretning, hvor jeg havde været flere gange. Jeg kunne godt bruge et par ekstra shorts og en trøje, hvorfor dette blev købt i forretningen. Efter dette besøg tog jeg tilbage til lejligheden. Her ankom jeg kort før klokken 14, og hvor jeg var en lille times tid, før jeg tog videre.

Turen gik ned til Frankfurter Allé. Jeg havde brug for at blive klippet, hvorfor jeg hurtigt fandt den samme forretning, hvor jeg tidligere var blevet klippet til 5 euro. Som ventet måtte jeg vente lidt, da der var to i kø.

Klokken var omkring 16, da jeg var færdig, hvorefter jeg tog toget til Alex. Her fandt jeg en bæk udenfor ved tv tårnet, hvor jeg satte mig i et stykke tid. Turen gik videre med bus til Brandenburger Tor. Jeg fandt en bæk på Unter den Linden, hvor jeg satte mig et stykke tid.

Turen gik videre til Holocaust mindesmærket, hvor jeg igen tilbragte noget tid. Vejret var stadig godt, men det begyndte at blæse lidt. Klokken var omkring 19, da jeg besluttede mig for at tage hjemad. Jeg gik ned ad Wilhemsstrasse, indtil jeg fandt en u bahn station.

Jeg tog toget til Alex, hvor jeg skiftede tog. Jeg var med toget to stationer længere, end jeg plejede, da jeg manglede et par småting, og gerne ville have lidt kylling til aftensmad. Efter disse indkøb, gik jeg tilbage til lejligheden. Her spiste jeg aftensmad. Resten af aftenen var jeg i lejligheden, hvor jeg blandt andet så noget fjernsyn.

Lørdag den 20. august 2011

Jeg vågnede godt klokken 9 denne morgen, men ville ikke stå op på dette tidspunkt. Jeg undlod derfor at stå op, og prøvede derfor at lade i søvn igen. Da jeg endelig besluttede mig for at stå op var klokken passeret 12.

Grundet det sene tidspunkt kom jeg nogenlunde hurtigt i gang. Jeg vidste, at jeg var ved at løbe tør for drikkevarer, hvorfor turen nu gik til det lokale supermarked for at få friske forsyninger. Det var et godt tidspunkt for dette. Solen skinnede og det var godt lunt uden at være for varmt.

Jeg var tilbage i lejligheden omkring 1345, hvor jeg tilbragte lidt tid med at få tingene på plads og lige søge et par ting online. Efter noget tid forlod jeg lejligheden, og tog ud en tur i byen. Da jeg kom til Alex, tog det mig lidt at beslutte mig, hvor turen skulle gå hen.

Turen gik videre med S-Bahn til Zoo. Jeg fik derfra hen til pladsen foran Europacenter, hvor jeg fandt et sted i solen at sidde. Jeg nød tilværelsen godt og grundigt. Efter et godt stykke tid, var det blevet tid til at komme videre.

Næste stop var en tur i KaDeWe. Jeg fik en halv times tid til at gå med at kigge. Jeg fik købt nogle sokker. Jeg forlod butikken til fordel på en bænk på Wittenbergplatz. Her tilbragte jeg igen et godt stykke tid.

Omkring klokken 18 begyndte sulten at melde sig, hvorfor jeg gik i retningen af Hard Rock Cafe, hvor jeg atter engang fik et ganske godt måltid mad. Efter denne fortrinlige middag, forlod jeg stedet omkring klokken 1915.

Cirka en time senere ankom jeg til lejligheden, hvor jeg blev resten af aftenen. Jeg fik aftenen til at gå med lidt surf på nettet og se noget fjernsyn. Endnu en god dag på ferie var slut, men der var brugt lidt for meget tid på ingenting.

Søndag den 21. august 2011

Jeg vågnede godt klokken 11 denne morgen, og kom forholdsvis hurtigt i gang. Allerede omkring 1230 forlod jeg lejligheden. Jeg besluttede mig for at tage en anden rute denne dag, hvorfor jeg gik op til Stokower Strasse.

Desværre var der ikke nogle s tog denne weekend på grund af noget vedligeholdelse. Af denne grund tog jeg en bus 240 til Ostbahnhof. Turen tog et godt stykke tid, men så fik jeg også set en del af byen, hvor jeg ikke havde været før.

Jeg tog mig lidt godt tid, inden jeg fandt et s tog. Det endte med, at jeg tog til Grunewald, der er kendt for spor 17. Herfra foregik deportationerne under krigen. Jeg var der en lille times tid, før jeg tog en bus M19 til Europacenter.

Jeg var lidt sulten, hvorfor jeg fik et let måltid mad på KFC. Derpå fandt jeg et sted at sidde på pladsen. Der var overskyet, men stadig lunt. Efter noget tid begyndte det at regne en anelse, hvorfor jeg begyndte at gå.

Turen gik videre til Alex via Zoo. Jeg fandt et sted at sidde ude på pladsen. Der var en lille teltdemonstration der, lidt i stil med, hvad man har set i Madrid på grund af den økonomiske krise, dog i noget mindre målestok.

Efter et stykke tid besluttede jeg mig for at tage tilbage til lejligheden. På vejen tilbage købte jeg en døner, som jeg spiste hjemme. Jeg brugte aftenen på et par praktiske ting, og at se noget fjernsyn, og være lidt på nettet.

Mandag den 22. august 2011

Jeg vågnede omkring kvart over 11, og tog mig noget god tid om at komme afsted denne morgen, ligesom så mange andre dage. Først efter cirka 2 timer forlod jeg lejligheden. Jeg gik i den anden retning, og tog med fra stationen et stop længere ude.

På Alex skiftede jeg til en S bahn, og stop af på hovedbanen. Jeg blev ikke synderligt længe, før jeg gik i retningen af Rigsdagen. Inden jeg nåede så langt fandt jeg en bænk at sidde på. Her er et springvand, som kun kan ses, når det er tændt. Det er egentlig flot, og kan give nogle gode makrobilleder.

Jeg gik videre mod Platz der Republik, og ned på 17. Juni gaden, og derfra i retningen mod Brandenburger Tor. Jeg fandt dog en lille bænk overfor Brandenburger Tor, inden jeg tog turen over på den anden side af gaden.

Turen gik videre mod Holocaust mindesmærket, hvor jeg tilbragte noget tid, før jeg fandt en bænk over på den anden side af gaden. Klokken var omkring 1730, da jeg gik videre. Jeg havde taget mig meget god tid hele dagen.

Jeg stoppede ved en Subway, hvor jeg købte en sandwich, som jeg spiste. Jeg vidste, at der snart ville gå en film ved navn Bad Teacher i biografen på Potsdamer Platz. Jeg havde ikke set den endnu, men var heller ikke på den liste over film, der skal ses.

Filmen er da ganske tilforladelig, men ikke ligefrem noget vidunder. Kort før klokken 20 var filmen færdig, og jeg forlod biografen. Jeg sad lidt ude i Sony Center, før jeg tog bussen til Alex. Solen var ved at gå ned.

Hurtigt kom jeg med et tog videre, og stod af et par stop længere ude, end jeg plejer. Jeg købte en døner, som jeg tog med hjem, hvilket gjorde det som et måltid mad. Jeg var tilbage i lejligheden omkring klokken 2130. Resten af aftenen var jeg i lejligheden.

Tirsdag den 23. august 2011

Jeg vågnede omkring klokken 1115, og stod ret hurtigt op. Efter at være kommet igennem den vanlige morgenrutine, tog jeg en tur i det lokale supermarked, da jeg var ved at løbe tør for drikkevarer.

Det havde indtil videre været et par små regnskyl, men det så ud til at være overstået. Omkring klokken 1430 forlod jeg lejligheden. Turen gik via Alex til Zoo. Jeg besluttede mig for at gå i retningen af Europacenter.

Ved kirken var der de vanlige boder. Jeg så den bod, hvor jeg havde købt en rygsæk tidligere. Jeg valgte at købe en mere. Ligesom jeg skulle til at gå begyndte det at regne. Der var læ for regnen der,

hvorfor jeg blev lidt. Det stilnede lidt af, og jeg skyndte mig videre til et andet sted ikke langt derfra, hvor der var noget mere plads. Jeg blev af naturlige årsager her, indtil regnen var stoppet helt.

Jeg gik videre til pladsen foran Europacenteret, hvor jeg fandt et sted at sidde, og blev her i et stykke tid. Sulten begyndte at melde sig, hvorfor jeg gik videre, og ned ad K'damm. Jeg fik noget mad på Hard Rock Cafe. Denne gang var burgeren klart en af de bedre, men pommes fritterne var ikke synderligt gode.

Efter dette besøg gik jeg tilbage mod Europacenter. Jeg var en tur i Saturn. Jeg syntes, at der manglede et par film eller andet til om aftenen, når jeg var i lejligheden. Jeg købte et box set med alle Politiskolen filmene.

Da jeg var færdig her tog jeg bussen tilbage til Alex, hvorfra jeg var med toget tilbage til lejligheden. Jeg var tilbage omkring klokken 1930. Jeg blev i lejligheden resten af aftenen, hvor jeg blandt andet så en film eller to.

Onsdag den 24. august 2011

Jeg vågnede omkring klokken 1115, og stod hurtigt op. Der var også et par praktiske detaljer, der lige skulle overstås. Efter knap 2 timer forlod jeg lejligheden og tog ned til den lokale u bahn station, hvorfra jeg tog toget til Alex.

Da jeg kom ud fra stationen i den anden ende, gik jeg i retningen af Neptunbrønden. Det var noget varmt og lummert nu. Jeg fandt en bænk, hvor jeg satte mig. Efter en lille times tid besluttede jeg mig for at tage videre.

Jeg tog en s bahn til Tiergarten. Herfra gik jeg ind i parken. Jeg fandt en bænk, hvor jeg satte mig for at få lidt at drikke. Efter et stykke tid, gik jeg videre. Jeg tog den med ro, og gjorde et ekstra holdt i parken.

Turen gik videre til udkanten af Zoologisk have. Efter et par billeder af lamaerne, gik jeg videre om i retningen af den anden side. Efter noget tid fandt jeg et sted, hvor jeg måtte tage en pause. Dette gav nogle gode billeder.

Da jeg var færdig her, gik jeg videre. Jeg kom hen til et slags springvand ved indgangen til Aquariet, hvor jeg gjorde et stop i et stykke tid. Efter dette stop gik jeg en kort tur i KaDeWe, før jeg gik i retningen af Europacenter.

Jeg fandt en plads at sidde ude på pladsen. Klokkerne havde passeret 19, og jeg overvejede at tage tilbage til tejligheden. Efter et stykke gik jeg i retningen af Zoo, hvorfra jeg tog et tog Alex. Her købte jeg en døner, som jeg tog med hjem.

Omkring klokken 2030 var jeg tilbage i lejligheden. Jeg fik tømt vaskemaskinen, og sat en ny i gang, inden det blev tid til aftensmad. Resten af aftenen var jeg i lejligheden, hvor jeg så et par film og lidt fjernsyn inden sengetid.

Torsdag den 25. august 2011

Jeg vågnede omkring klokken 1115, og stod hurtigt op. Jeg gik i gang med at planlægge min dag, da jeg skulle på en 3 dages hotelhopping. Efter cirka 2 timer forlod jeg lejligheden, og drog i retningen af den lokale u bahn station.

Turen gik en tur til Kreuzberg, hvor den stod på et kort visit, inden jeg tog tilbage til lejligheden, hvorfra den hurtigt stod på en tur i det lokale supermarked. Turen gik tilbage til lejligheden, hvor jeg pakkede de sidste af mine sager, og skulle bruge de næste par dage, hvorefter jeg drog afsted.

Klokken var omkring 17, da jeg nåede værelset på Park Inn. Jeg pakkede ud og tog et bad, før jeg forlod værelset for at tage op på tagterassen. Der var en ganske god udsigt mod vest. Desværre var noget lukket af.

Herfra fandt jeg et sted på Alex, hvor jeg satte mig ned. Her sad jeg en lille halv times tid. Omkring klokken 19 forlod jeg pladsen, og drog til Charlottenburg. Her spiste jeg aftensmad på Hard Rock Cafe, der serverede et godt måltid mad.

Turen gik nu med s bahn tilbage til hotellet. Klokken var omkring 2130, da jeg var tilbage på værelset. Selvsagt blev jeg på værelset resten af aftenen. Jeg må sige, at det i det mindste ser pænt ud, om end den kan være lidt svært at komme til et bad.

Fredag den 26. august 2011

Jeg vågnede omkring 845 efter en nat, hvor jeg først faldt sent i søvn, og sov meget uroligt. Hurtigt kom jeg op, og i gang. Efter den hurtige morgenrutine forlod jeg værelset til fordel for restaurationen for at få lidt morgenmad.

Ved første øjekast var jeg lidt skuffet, men dette ændrede sig. Udvalget var ganske godt, og efter en god morgenmad, gik jeg tilbage til værelset. Her begyndte jeg at pakke mine ting for at gøre mig klar til at tage af sted.

Hotellet var gangske fint og godt 4 stjernes hotel. Det er rent og ryddeligt, men et pænt og rummeligt værelse. Der er de faciliteter, man kan forvente, og de er i den absolut bedre ende i turistklassen. Der er en god sammenhæng mellem pris og kvalitet.

Der var dog god tid, hvorfor jeg så lidt fjernsyn, før jeg omkring klokken 1130 forlod værelset. Jeg tjekkede ud, og sad en kort stund i lobbyen. Jeg gik over på stationen for at tage et tog i en af retningerne.

Planen var at tage det første tog, som i dette tilfælde gik i retningen mod Ostkreuz. Her ville jeg tage en Ring bahn en omgang rundt som tager en time. Der så meget spærret ud, hvorfor jeg tog en s bahn til Westkreuz.

Herfra kom jeg dog med en Ringbahn, der kørte hele vejen rundt, også forbi Ostkreuz, som jeg tidligere havde formodet var spærret. Efter en time kom jeg tilbage til Westkreuz, hvorfra jeg tog toget til Hovedbanen, hvor jeg skiftede til en u bahn.

Omkring klokken 1445 ankom jeg til Brandenburger Tor. Jeg havde bestilt en enkelt overnatning på Hotel Adlon, hvor check in starter klokken 15. Jeg sad på en bænk udenfor i et stykke tid, og kort efter klokken 15, gik jeg indenfor for at chekke ind. Jeg fik af en eller anden grund tilbudt en gratis opgradering til en luksus suite, som dog ikke var helt klart. Et sådant tilbud kunne man jo ikke takke nej til.

Efter cirka 45 minutters venten i lobbyen, hvor jeg gik lidt gratis drikkeelse. Jeg kom op til værelset eller suiten, eller hvad man nu skal kalde det. Jeg blev positivt overrasket over værelset, og de faciliteter, der var. Givet der var de ting, der skulle være, men bare mere luksuriøst.

Omkring klokken 17 forlod jeg værelset. Jeg tog en bus til Alex, hvor jeg lige købte en sodavand, hvorefter jeg satte kursen mod Charlottenburg. Jeg havde ikke fået noget spiseligt siden morgenmad, hvorfor jeg var ved at være sulten. Det dog også været en meget varm dag.

Jeg valgte igen at spise aftensmad på Hard Rock Cafe. Det var nok den bedste burger, jeg længe har fået, der blev sat til livs denne aften. Efter dette meget gode måltid mad, gik jeg i retningen af Zoo Station, hvorfra jeg tog bus 100 til Brandenburger Tor.

Selv samme musiker, som jeg havde mødt samme sted for et par uger forinden, var kommet tilbage til samme sted efter noget tid i Prag. Jeg satte mig på en bænk, og nød noget af showet. Jeg mødte en af de lokale, som jeg fik en chance for at snakke med.

Efter et stykke tid besluttede jeg mig for at forlade stedet. Det var ved at være mørkt, og jeg var en anelse træt. Jeg tog derfor ind på Hotel Adlon, der ligger lige ved siden af. Ved indgangen blev jeg lige chekket af en sikkerhedsvagt.

Resten af aftenen blev jeg selvsagt på hotellet. Der var meget stille.

Lørdag den 27. august 2011

Jeg gik en god nats søvn, omend jeg vågnede flere gange. Omkring klokken 9 besluttede jeg mig for at komme i gang og stod op. Jeg kom igennem den vanlige morgenrutine, hvorefter jeg surfede lidt på nettet, inden morgenmad.

Det er ganske imponerede, hvad dette hotel ser ud til at gøre for sine gæster. Det virker som om, at man har gennemtænkt langt de fleste detaljer. Det siger lidt sig selv, at dette er et godt sted, når man direkte skal lede efter ting, man kunne have tænkt sig bedre. I dette tilfælde en dør til brusebadet, som ikke lukker helt tæt, eller en stikkontakt meget tæt på skrivebordet til eksempelvis bærbar pc.

Jeg blev faktisk imponeret denne gang omkring morgenmaden. Udvalget var stort, og der var endda friske bær. Omgivelserne var desuden helt i top. Der var også service på, hvor man kunne få lidt hjælp eller få noget bragt, men jeg foretrak at klare mig selv.

Efter dette overdådige måltid gik jeg tilbage til værelset, hvor jeg efter kort tid begyndte at pakke mine ting. Der var ikke så længe til udcheckning. Jeg forlod værelset, checkede ud, og forlod hotellet, hvorfra jeg tog en bus til Alex, og derfra tilbage til lejligheden.

Jeg var tilbage i lejligheden omkring klokken 13. Der var et par timer til, at jeg kunne checke ind på det tredje hotel, hvor jeg havde booket en enkelt overnatning. Jeg valgte derfor at se endnu en af de Politiskolen film, jeg havde købt.

Da jeg var færdig med filmen, gik jeg så småt i gang med at få pakket rygsækken til at drage derud igen. Jeg tog mig meget god tid. Først omkring klokken 1530 forlod jeg lejligheden og drog i retningen af Zoo station.

En god times tid senere, og et enkelt stop i et supermarked for lidt drikkelse, gik jeg videre til Swisshotel på K'damm. Der var en stor demonstration, som kunne høres, men ikke ses fra, hvor jeg gik. Politiet var dog mødt talstærkt op.

Efter checkin tog jeg direkte op til værelset. Det var stort og rummeligt, og var godt og pænt indrettet. Der var tænkt over detaljerne, herunder stik til ethernetkort og strøm i skrivebordet, samt til 56K og ISDN modems. Det er stadig et 5 stjernet hotel, men dog nedad i forhold til Adlon, men det var prisen nu også. Til gengæld er lokaliteten også lidt bedre her.

Det dryppede allerede lidt fra oven, da jeg kom, men nu tog det til. Jeg blev derfor et par timer på værelset. Jeg så blandt andet lidt fjernsyn, og tilbragte lidt tid på nettet. Jeg forsøgte at kæmpe imod sulten, men jeg måtte jo have lidt spiseligt.

Omkring klokken 19 forlod jeg hotellet, og gik i retningen af Hard Rock Cafe. Det var en meget kort gåtur. Denne aften valgte jeg noget nyt, spareribs. De smagte temmelig godt, og saucen var også god.

Efter en god times tid forlod jeg stedet, og gik tilbage til værelset. Selvsagt var jeg her resten af aftenen. Jeg var en anelse træt. Jeg brugte noget tid på at se fjernsyn og foran computeren med diverse ting, før jeg gik i seng.

Søndag den 28. august 2011

Jeg blev reelt vækket af roomservice klokken 830. Jeg forsøgte at falde i søvn igen, men det lykkedes ikke. Omkring klokken 10 besluttede jeg mig for at stå op og komme i gang med den vanlige morgenrutine.

Der var ikke morgenmad med i denne overnatning, men jeg valgte alligevel at spise morgenmad på hotellet. Jeg blev ikke ligefrem skuffet over udvalget og servicen. Det var ikke helt lige som på Adlon, men til 14 euro var nu alligevel pengene værd.

Efter morgenmaden tog jeg tilbage til værelset, hvor jeg surfede lidt på nettet, før jeg pakkede mine ting, og forlod værelset. Jeg chekkede ud fra hotellet meget tæt på klokken 12, og gik derefter i retningen af Zoo station.

Godt klokken 13 var jeg tilbage i lejligheden, hvor jeg pakkede ud. Jeg ville tilbringe lidt tid i lejligheden, før jeg tog videre. Klokken var dog blevet 15, før jeg kom videre. Kursen blev hurtigt sat til den lokale u bahn station.

Turen gik til Alex, hvor jeg tilbragte lidt tid, inden jeg tog en bus til Brandenburger Tor. Desværre var den samme gademusik, som jeg tidligere havde mødt, der ikke. Jeg gik derfor videre, og gjorde et kort holdt ved Holocaust mindesmærket.

Lige godt klokken 17 ankom jeg til Sony Center. Jeg ville gerne se filmen Cowboys & Aliens, hvilket jeg fandt at være en underlig titel. Alligevel viste filmen sig at være en ganske fornuftig actionagtig film med cowboys og rumvæsener.

Da filmen var færdig forlod jeg biografen. Ikke synderligt længe efter var jeg med en bus til Alex, hvor jeg købte en døner, som jeg tog med hjem. Da jeg kom op fra u bahn stationen i den anden ende, var der et rulleskøjteløb i gang. Efter dette havde passeret, kunne jeg tage tilbage til lejligheden, hvor jeg selvsagt var resten af aftenen.

Mandag den 29. august 2011

Jeg vågnede denne morgen omkring klokken 10, men der gik noget tid, før jeg stod op. Jeg lå i sengen i en lille time, før jeg stod op. Der var et par få praktiske detaljer, der lige skulle klares, inden den vanlige morgenrutine.

Da der manglede et par ting i køleskabet, gik jeg en tur til det lokale supermarked, hvor jeg købte de få fornødenheder, der manglede. Jeg tog tilbage lejligheden, hvor jeg spiste morgen. Jeg tilbragte efterfølgende også noget tid i lejligheden, før jeg drog afsted.

Turen gik med U bahn til Alex, hvor jeg fandt en bænk udenfor ved tv tårnet, hvor jeg tilbragte lidt tid, før jeg besluttede mig for at taget videre. Turen gik med s bahn til Westkreuz, hvor jeg omkring klokken 16 ankom til det wellnesscenter, jeg tidligere havde været på.

Omkring ved midnatstid forlod jeg stedet efter at have tilbragte mange gode timer der. Turen gik tilbage til i retningen mod Westkreuz. På trods af, at det ikke havde været en dag, der havde budt på stop rundt omkring i byen, havde det været en god dag.

Tirsdag den 30. august 2011

Omkring klokken kvart i et stod jeg af toget på Stokower Strasse, og satte meget hurtigt kursen mod lejligheden. Det var en anelse køligt, og forholdsvis sent. Lige godt klokken 1 var jeg tilbage i lejligheden, og var oppe i et kort stykke tid, før jeg gik i seng.

Jeg havde sat vækkeuret til klokken 8. Dette skyldtes, at jeg havde mødt en dagen forinden, der fortalte om at skulle hjem, og med hvilket tog. Derfor var jeg stået op på dette tidspunkt. Jeg ville gerne have ønsket god tur hjem.

Det var en lidt hastig morgenrutine denne morgen, men der var jo en grund til dette. Jeg var oppe på stationen i lidt god tid. Planerne måtte have ændret sig går jeg ud fra, da jeg ikke mødte vedkommende, men det var nu også ventet.

Jeg tog tilbage til lejligheden. Da jeg var noget træt, gik jeg hurtigt i seng igen. Efter nogle timers søvn, vågnede jeg igen. Jeg var stadig en smule træt, tog jeg endnu en lur. Omkring klokken 15 vågnede jeg igen, hvor jeg stod op.

Da jeg ikke havde nogle planer for dagen, blev jeg noget tid i lejligheden. En god times senere forlod jeg lejligheden. Jeg tog igen til hovedbanen for at tjekke tog og spor til, når jeg skal. Der var et par gode motiver, hvor det endte med, at jeg tilbragte en time der.

Jeg tog toget videre til Alex, hvorfra jeg gik over til Europacenter. Jeg tog på en lille shoppingtur i Saturn, før jeg gik ned af K'damm. Jeg var lidt sulten, hvorfor det endnu engang blev til en tur på Hard Rock Cafe.

Efter endnu et godt måltid mad forlod jeg stedet omkring klokken 2030, og tog tilbage til lejligheden, hvor jeg ankom en lille times tid senere. Selvsagt blev jeg i lejligheden resten af aftenen, hvor jeg blandt andet så noget fjernsyn.

Onsdag den 31. august 2011

Jeg vågnede godt klokken 10, men ventede dog lidt med at stå op. Da jeg endelig stod op, var der også et par praktiske ting, der lige skulle ordnes. Da jeg skulle hjem dagen efter, ville jeg lige gøre det meste af rengøringen, og lige tage en tur i det lokale supermarked.

Alle disse mange gøremål tog en del længere tid, end jeg havde regnet med. Da jeg var ved at være klar til at gå, skulle jeg også lige tage mig af noget vasketøj. Klokken var godt 15, før jeg var klar til at tage af sted.

Jeg tog et tog til Alex, hvor jeg efter et kort stop i Galeria, gik jeg om på den anden side af stationen, hvor jeg fandt en bænk ved tv tårnet. Efter en god times tid der, besluttede jeg mig for at tage videre.

Da sulten tog jeg et tog til Zoo. Jeg gik i retningen af K'damm. Jeg fandt dog en lille bænk, hvor jeg gjorde et holdt. Turen gik videre til Hard Rock Cafe, hvor jeg indtog endnu et godt måltid mad. Det var en stille aften.

Efter dette gode måltid mad, gik jeg i retningen af Zoo station, hvorfra jeg tog et tog et tog til Alex, hvorfra jeg var med en u bahn hjem. Jeg var tilbage i lejligheden omkring klokken 2015, hvor jeg blev resten af aftenen. Der var blandt andet et par praktiske ting, der skulle klares.

Torsdag den 1. september 2011

Jeg havde sat vækkeuret til klokken 8, og stod forholdsvis hurtigt op og kom i gang med en morgenrutine. I dag skulle jeg desværre hjem. Det tog dog noget længere tid at få pakket kufferten og gjort lidt rent, end jeg regnede med.

Jeg forlod lejligheden omkring klokken 1040, og satte hurtigt kursen mod u bahn stationen. Her stod turen på en lille tur til Alex, hvor den stod på togskift. Derfra 3 stop ind til Hovedbanen. Jeg havde desværre glemt den madpakke i køleskabet samt sodavanden.

Af samme grund måtte jeg købe noget sodavand på stationen, men jeg sprang over at købe noget spiseligt, da jeg ikke havde tid til dette. Jeg ankom på perronen med 4 minutter igen, men toget var ikke ankommet endnu. Da det gjorde, kom jeg hurtigt ombord. Turen hjem tog de vanlige små 7 timer, som faktisk var noget kedelige.