

# Turen til Tyrkiet

Bitez, lidt udenfor Bodrum

3. oktober 2009 –  
10. oktober 2009

Punkt.....	Side
Lørdag den 3. oktober 2009 .....	3
Søndag den 4. oktober 2009.....	3
Mandag den 5. oktober 2009.....	4
Tirsdag den 6. oktober 2009 .....	6
Onsdag den 7. oktober 2009 .....	7
Torsdag den 8. oktober 2009.....	9
Fredag den 9. oktober 2009.....	10
Lørdag den 10. oktober 2009 .....	11
Generelt.....	12

## **Lørdag den 3. oktober 2009**

Denne ferie startede væsentlig senere på dagen end tidligere ferie havde gjort. Omkring klokken 16 blev jeg hentet derhjemme. Første stop på vejen var en benzinstation. Efter dette hurtige stop kørte vi videre mod Billund.

Vejret var temmelig dårligt, hvorfor farten ikke var synderlig høj. Et yderligere irritationsmoment var at køre bag en hestetransport. Godt klokken 1730 ankom vi endelig til lufthavnen i temmelig god tid. Af denne grund var der ikke kø ved check in skrankerne.

De næste timer blev i sagens natur tilbragt i lufthaven. Et par timer senere blev de endelig tid til at komme ombord på flyet. Flyet kom planmæssigt af sted klokken 2045. Vi fik plads på række 34, som er lige ved den ene af motorerne på denne MD83. Selve flyveturen var ganske begivenhedsløs.

## **Søndag den 4. oktober 2009**

Flyet ankom lige over klokken 1 lokal tid, hvilket var en anelse tidligt. Bagageudleveringen forekom noget langsom, hvilket også kunne skyldtes tidspunktet på døgnet. Vi kom heldigvis hurtigt igennem paskontrollen.

Kort efter mødte vi en guide, der fik os dirigeret til den rigtige bus. Selv var jeg en anelse træt på dette tidspunkt. Det virkede som lang tid, før det blev afgang i retningen af hotellet. Efter cirka en times kørsel ankom vi til hotellet omkring klokken 230, og fik nogenlunde hurtigt chekket ind.

Endelig kom vi op på værelset, der virkede meget flot indrettet. Der manglede dog et par lagner, hvilket vi fik skaffet. Noget at det første, vi gjorde var dog også at få pakket ud, inden vi træt kom i seng.

Vi vågnede omkring klokken 10. Dette viste sig dog at være lidt for sent i forhold til at kunne få noget morgenmad på hotellet. Denne ferie var på dette punkt lidt anderledes, da vi havde tegnet pension og drikkevarer hjemmefra til en meget favorabel pris.

Denne morgen var der informationsmøde klokken 11. Det var et af de vanlige informationsmøder, dog med meget stor fokus på diverse priser. I det mindste var det en meget erfaren guide, som afholdte mødet. Ved mødet fik jeg fat i, at der ville være en gratis bytur. Vi fik tilmeldt os denne tur.

Da informationsmødet var færdigt var der ikke længe til, at der ville være frokost på hotellet klokken 1230. Eftersom vi begge var sultne, ventede vi på dette. Vi tog os god tid. Der var trods alt ikke noget, vi skulle nå.

Omkring klokken 14 gik vi en tur på strandpromenaden. Noget af det første, jeg lagde mærke til var, at der ikke var mange mennesker. Det var højst sandsynligt sidst på sæsonen i denne del af Tyrkiet.

Et par timer senere var vi tilbage på hotellet. Vi tilbragte en times tid ved poolen, før vi gik tilbage til værelset, hvor vi dog ikke var længe. Da vi kom tilbage til poolområdet mødte vi en mor og hendes cirka 20 årige datter, Caja, som havde været med samme fly som os. Vi snakkede sammen i cirka 1½ times tid, mest om rejser.

Så vidt jeg erindrer, fortsatte vi ved aftensmaden. Da vi var færdige med middagen, gik vi dog hver til sit. Vi gik op til baren, hvor vi mødte et pensioneret ægtepar fra Vejle. Vi snakkede til omkring klokken 2130, hvor den naturlige ende på dagen var. Vi gik tilbage til vores eget værelset, hvor vi tilbragte resten af aftenen.

## **Mandag den 5. oktober 2009**

Vi vågnede omkring klokken 9 denne morgen. Vi skyndte os at komme i gang, da vi ikke havde lyst til at gå glip af morgenmaden denne morgen. Morgenmaden var den, som man ser den på så mange andre hoteller.

Efter morgenmaden gik vi en tur på strandpromenaden i den modsatte retningen af dagen før. Vores hotel ligger i anden række cirka midt på strandpromenaden i byen. I denne del er der mere et præg efter alle de både, som holder til her.

Godt klokken 12 var vi tilbage på hotellet. Mor var en tur i poolen inden frokosten. Vi spiste selvsagt frokost på hotellet, hvorefter vi tilbragte noget tid i baren. Omkring klokken 14 besluttede vi os for at gå en tur i byen for at se noget af den del af byen, vi endnu ikke havde set.

Efter cirka halvanden time var vi tilbage på hotellet. Dette skyldtes, at vi ville med på byturen til Bodrum. Det første stop på turen var et guldcenter, som har et meget stort udvalg i smykker. Stoppet havde dog et præg af, at rejseselskabet fik noget ud af at stoppe her. Vi havde godt en time her for os selv. Det endte dog med, at mor fik købt sig en ring til 20 euro.

Næste stop på turen var en læderforretning, som sælger mange forskellige lædervarer, specielt jakker. Der var arrangeret et lille modeshow for os. Jeg overvejede at få lavet en jakke i min størrelse, men efter at have set prisen på nogle af de færdige jakker, besluttede jeg mig for ikke at ville købe en.

Vi kom hurtigt udenfor, hvor der ved siden af bussen var parkeret en flot bil, som jeg fik taget et par billeder af. Turen gik derpå videre til en basar (Sultan Bazar), som sælger en masse ting, men blandt andet som havde smagsprøver på tyrkisk delights, hvilket folk benyttede sig af.

Næste stop var en pynt, som højere placeret end det meste af byen. Der har man en god udsigt over Bodrum til den ene side, Gümbet til den anden og den græske ø Kos mod havet. Heroppe er også placeret nogle vindmøller, som er mere end 300 år gamle.

Turen gik nu videre til busstationen. I en nærliggende hal er der ligeledes marked en eller to gange om ugen. Der er ikke langt til basarområdet i byen. Vi gik ned af en gade med mange forretninger, hvor der blandt andet også findes et par banker og det lokale posthus.

Vi havde godt og vel en times tid her, før bussen ville tage os tilbage til hotellet. Klokken var 2015, da vi med bussen forlod Bodrum for at tage tilbage til hotellet. Heldigvis havde guiden ringet til

hotellet med det formål at få forlænget perioden, hvor der blev serveret aftensmad. Det var en god gerning, som mange mennesker satte stor pris på.

Efter cirka en halv times kørsel var vi tilbage på hotellet. Vi gik hurtigt over til den del af hotellet, hvor aftensmaden blev serveret, og indtog aftensmaden. Efter aftensmaden blev der for alvor sat gang i relationerne med andre gæster.

Da vi havde spist aftensmad, gik vi over til baren, hvor vi i alt var 9 personer, som fandt sammen ved samme bord. Dette fik snakken til at gå, og nogle drinks gik indenbords indtil klokken 23, hvor den gratis servering sluttede. Heldigvis havde vi alle sikret os nogle drinks på dette tidspunkt, hvorpå snakken fortsatte. Omkring klokken 00.30 gik vi stort set alle sammen hvert til sit efter en hyggelig aften.

## **Tirsdag den 6. oktober 2009**

Vi vågnede omkring klokken 9 denne morgen. Inden alt for længe var vi i gang, og turen stod nu på morgenmad. Dette var den vanlige morgenbuffet med brød, æg og diverse pålæg, kaffe, the og juice.

Om tirsdagen er der et stort marked ved siden af busstationen i Bodrum. Vi tog bussen til Bodrum godt klokken 1030. Det var et meget stort marked med masser af ting til salg. Der var blandt andet de vanlige turistting, men også ting som tøj og diverse taske, som kopivarer, nærmest naturligvis.

Vi gik rundt på dette marked i nogle timer, før vi gik i retningen af basarområdet. Vi tog os meget god tid, og benyttede lejligheden for lige at komme en tur i skyggen. Vi sad i skyggen i godt en halv times tid, før vi gik videre.

Turen gik herefter gennem basarområdet. Som ventet var der god mulighed for at have diverse handler. Man kunne ofte få de handlende langt ned i pris i forhold til deres oprindelige pris, men dette er måden, hvorpå man handler her. De handlende var dog ikke så påtrængende, som jeg kunne

have frygtet. Jeg kunne stadig erindre måden, hvorpå man handler i Egypten, hvor vi var 7 år tidligere, hvilket hurtigt blev trættende

Omkring klokken 15 var vi tilbage på busstationen for at tage en bus tilbage til hotellet. Det varede dog lidt, før der var afgang. Turen tog godt en halv times tid. Ved poolen mødte vi ægteparret fra Vejle, som vi tilbragte nogle timer sammen med. Hertil kom også andre, som vi havde mødt her på hotellet.

Kort før klokken 19 gik vi tilbage til værelset. Vi ville lige være helt klar til den tyrkiske aften, som blev holdt på hotellet denne aften. Eftersom vi havde all inklusive var dette gratis for os. Selve maden var den normale mad, som vi havde fået de tidligere dage, dog med noget kylligekebab som ekstra. Der var desuden også noget underholdning, som bestod af først noget folkedans, siden mavedans og til sidste break dance. Dette var lidt at et anderledes, men alligevel godt, show.

Da den tyrkiske aften ebbede ud, samlede den lille flok på små 10 personer sig igen ved et bord tæt på baren. Det blev igen en ganske hyggelig aften i dette selskab, selvom jeg var noget yngre end de fleste andre. Vi var tilbage på værelse omkring klokken 00.30, og var forholdsvis hurtigt i seng herefter.

## **Onsdag den 7. oktober 2009**

Vi vågnede omkring klokken 9 denne morgen og kom hurtigt til poolområdet, og fik den vanlige morgenmad. Det havde været meningen, at vi ville til Efesos, men vi droppede disse planer, da vi ikke virkelig havde lyst til dette. Desuden var afgangstidspunktet klokken 6 om morgen.

Lidt over 11 gik vi ned til strandpromenaden. Vi gik rundt her i omtrent halvanden time. Mor købte en ring. Her var stadig meget stille og fredeligt. Turen gik herefter tilbage til hotellet, hvor der blev serveret frokost, hvilket vi benyttede os af.

Omkring klokken 14 gik vi igen ned til strandpromenaden. Denne gang fandt vi et sted, hvor vi satte os. Vi blev siddende godt en times tid, før vi gik tilbage. Vi var tilbage på hotellet omkring

klokken 16 for en kort bemærkning, før vi gik i retningen af den lokale moske. Ved denne kan man købe billetter til diverse ture.

Vi havde besluttet os for at prøve den traditionelle tyrkiske bad, Hamam. Jeg fravalgte dog at få massage. Hele turen koster 25 tyrkiske lira, hvilket svarer til 100 kroner, mens turen uden koster 15 tyrkiske lira, hvilket er omtrent 60 kroner.

Kort efter bliver vi afhentet i en minibuss, og kørt til Gümbet, som er en by cirka 3-4 kilometer fra hotellet. Første punkt på dagsordenen er en tur i sauna. Her var allerede et par stykker i saunaen, men den blev forholdsvis hurtig tom.

Efter denne varme omgang var det tid til at komme ind i selve badafdelingen. Denne var flot indrettet for et vådrum med marmor og vandvaske. Køen til at komme til var lang herinde, så det tog sin tid.

Når det endelig bliver ens tur, lægger man sig op på en konsol i midten, hvorefter ens døde hud bliver skrabt af, og skyllet af. Til sidst bliver man skrubbet ind i sæbe og til sidst skyllet af. Dette tager mellem 5 og 10 minutter.

Da denne del var færdig, måtte vi vente til, at der var plads til massagen. Denne ventetid brugte jeg dog til at få tøj på. Jeg havde forlagt mine solbriller, men heldigvis var de blevet fundet og afleveret til receptionen. Da det sidste punkt var overstået, blev vi kørt tilbage til hotellet.

Vi var tilbage på hotellet omkring klokken 19.30. Her mødte vi de fleste af dem, som vi havde tilbragt vore aftener med. Det blev til en drink i baren inden aftensmaden. Denne dag var der en, som var med samme fly som os, der havde fødselsdag.

Efter den vanlige aftensmad, samledes vi ved baren omkring klokken 21. Her tilbragte vi aftenen med drinks og livlig snak til omkring midnatstid, hvor vi gik tilbage til vores værelset. Hurtigt herefter gik vi i seng.



## Torsdag den 8. oktober 2009

Vi vågnede omkring klokken 9, som så mange gange før, og kom igennem den vanlige morgenrutine, inklusiv morgenmad ved poolen. Efter morgenmaden havde Birte og Christian, ægteparret fra Vejle, brug for hjælp til at få hævet nogle penge fra en kontantautomat. Dette kunne man jo ikke sige nej til.

De efterfølgende timer tilbragte vi ved poolbaren. Det var trods alt ferie, så der var ingen grund til at haste. Af en eller anden grund blev vi her til der blev serveret frokost, hvorfor vi spiste frokost ved poolen.

Igen mødte vi en fra selskabet, Karina fra Ålborg. Det endte med, at vi snakkede en del tid. Ingen af os havde været i Gümbet. Vi besluttede os derfor at dele om en taxa dertil. Turen kostede i alt 12 tyrkiske lira, cirka 48 kroner. Heldigvis er der et skilt med priser ved holdepladsen udenfor hotellet, hvorfor man slipper for at forhandle pris.

Livet i Gümet syntes at være centeret om en længere, men central gade, og en eller sidegade eller to, hvor der er mange forretningen, restaurationer og barer. Butikkerne udvalg er for de meste indenfor sommertøj, souvenirs, sko, tasker og tyrkish delights, eller en kombination af indtil flere af de nævnte.

Vi brugte et par timer på at se Gümbet, hvilket stort set var det samme som shopping. Alligevel de par timer syntes ikke spildte. Jeg fik købt et spil, der er baggammon på den ene side og skak på den anden med tilhørende brikker, mens mor fik købt nogle T-shirts. Omkring klokken 18 tog vi en taxa tilbage til hotellet, hvor vi tilbragte en times tid i baren.

Godt klokken 19 spiste vi til aften med Trine og Hans, et par fra Randers. Dette var som sædvanligt en fornøjelse. Efter aftensmaden var vi igen nogle timer i baren sammen med slænget fra hotellet, hvilket igen var en fornøjelse. Omkring 2315 vendte vi tilbage til vores værelse, hvor vi tilbragte lidt tid, før vi gik i seng.

## Fredag den 9. oktober 2009

Vi stod op omkring klokken 9 denne morgen. Vi kom igennem den vanlige morgenrutine, inklusiv morgenmaden ved poolområdet. Selve morgenmad var nu begyndt at være for ensformigt. Det ville i det mindste ikke være en del, der bliver savnet.

Det var vores sidste fulde dag på ferien. Vi besluttede os for at tage en tur til Bodrum igen. Omkring klokken 1030 var vi med den lokale dolmus, som er en minibus. Turen koster 2,75 tyrkiske lira per person, hvilket svarer til 11 kroner.

Vi gik ned ad samme gade som forleden ned til basarområdet. På turen derned gik vi på en kort opdagelse i nogle af de små side gader. Turen i basarområdet var i første omgang meget kort. Turen gik videre mod Petersborgen, som har en længere historie bag sig.

Der var god tid, hvorfor vi tilbragte lidt tid på en bænk, før vi gik videre af havnekajen til området, hvorfra færgerne afgår til et par af de græske øer. Af denne grund skulle man igennem paskontrollen.

Turen gik tilbage til basarområdet, hvor vi gik igennem. Tempoet var en anelse hurtigere end for et par dage forinden. Vi kom ud til strandpromenaden på den anden side. Her var vi også ude for en ganske kort bemærkning et par dage før.

Vi var ved at blive en anelse sulten, hvorfor vi fandt en restauration, hvor vi begge havde lyst til at spise. Klokken var omkring 13. Da vi var færdig med frokosten, gik vi længere ud af strandpromenaden. Der var nok cirka halvanden kilometer ud til, hvor krydstogtskibene ligger til.

På vej derud kom vi tilfældigt forbi et lidt mere luksuriøst hotel, som man også kunne vælge i rejsearrangørens katalog. Mor ville gerne se dette indvendigt, hvorfor vi gik ind. Vi blev dog stoppet af en sikkerhedsvagt, som gav os anvisninger til receptionen. Vejen derop var dog noget stejl, hvorfor vi ikke var inde.

Turen gik nu hele vejen ud til krydstogtskibene. Vi var ikke her synderligt længe, før turen gik tilbage mod basarområdet. Det blev til en meget kort tur i basarområdet, før vi besluttede os for at gå tilbage busholdepladsen.

Klokken var omkring 16, da vi nåede til busholdepladsen. Inden længe kom vi med en dolmus tilbage til Bitez og hotellet. Turen tilbage tog omkring 40 minutter. Desværre var der en af pigerne fra den skole, som også var på ferie udsat for en ulykke og blev hentet med ambulance.

Vi var i basarområdet en times tid, før vi gik i retningen af Gümbet. Her går det lidt op ad bakke, hvorfor man har et godt udsyn ud over byen. Vi ville se solnedgangen herfra. Da vi var kommet cirka halvvejs op ad bakken, stoppede vi og fandt et sted at sidde. Solnedgangen er omkring klokken 1830.

Efter dette spektakulære udsyn gik vi tilbage til hotellet, og gjorde et kort stop på værelset, før vi gik ned i baren. Her fik en drink før aftensmaden. Jeg ville helst have spist ude denne aften, da jeg ikke havde lyst til hotelmaden igen. Jeg var dog ikke interesseret i at tage diskussionen for at spise ude.

Efter middagen var der igen hygge i baren med det vanlige slæng. Her var også et par på omkring 45 fra Ålborg, som var henholdsvis kørelærer og kommunalt ansat. De havde været med et par gange i løbet af ugen. Denne sidste aften var ligeledes ganske fornøjelig. Vi gik op på vores værelse omkring klokken 23, og var i seng en halv times tid senere.

## **Lørdag den 10. oktober 2009**

I dag var det desværre afrejsedag. Jeg havde sat vækkeuret til klokken 8. Første punkt på dagsordenen var at pakke kufferten. Det fik overraskende hurtigt af få denne del klaret. Stort set alt var pakket inden morgenmaden.

Efter vi havde spist morgenmad, gik vi en tur på strandpromenaden. Der var trods alt et par timer til, at vi skulle forlade værelset. Jeg benyttede lejligheden til at købe et par håndklæder, som var

store og pæne. De gav sig ud for at være ægte mærkevarer. Prisen var billig. I det mindste havde jeg et store håndkælder med hjem.

Vi kom tilbage til hotellet omkring klokken 11, hvor vi gik en tur i baren for en kort bemærkning, hvorefter turen gik videre til værelset for at få pakket de sidste ting. Værelset skulle forlades klokken 12, hvilket vi lige akkurat nåede.

Klokken 1230 var der frokost på hotellet. Det ville være det sidste måltid på denne ferie. Som ventet blev vi hentet godt klokken 1330 på hotellet, hvorfra vi blev kørt til lufthavnen. Turen var en times tid.

I lufthavnen var det den vanlige check in, som forekom langsom, men sådan er det i lufthavne, specielt når man ikke havner næsten forrest i køen. Vi kom hurtigt herefter igennem paskontrollen, og herfra syntes ventetid til afgang at være lang.

Langt om længe kom vi ombord på flyet. Turen hjem tog 3½ timer, og var en ganske normal flyvning i en MD83. I Billund Lufthavn kom vi først igennem paskontrollen rimeligt hurtigt, hvorefter turen gik til bagageudleveringen. Slutteligt igennem en ubemandet told. Der var landskamp denne aften i Parken mod svensken, som i øvrigt blev vundet med 1-0. Turen gik nu gennem et nattemørk landskab i bil det sidste stykke hjem.

## **Generelt**

Turen havde været en ren afslapningstur. Noget anderledes var det også, at vi havde all inklusiv på hotellet. Dette gjorde, at vi denne gang rent faktisk tilbragte en del tid med nogle af de andre gæster, hvilket egentlig var en fornøjelse. Maden var dog ikke noget synderligt spændende, men man blev da mæt.

Vejret var omkring de 30 grader de fleste dage, dog en enkelt dag omkring 34. Vi oplevede kun en enkelt byge. Priserne er generelt lave der, og man skal forvente at forhandle om prisen. De få lokale, vi mødte var generelt venlige.