

Turen til Santorini

16. maj 2009 –
24. maj 2009

Punkt.....	Side
Lørdag den 16. maj 2009	3
Søndag den 17. maj 2009.....	4
Mandag den 18. maj 2009.....	5
Tirsdag den 19. maj 2009.....	7
Onsdag den 20. maj 2009.....	8
Torsdag den 21. maj 2009.....	10
Fredag den 22. maj 2009.....	11
Lørdag den 23. maj 2009	11
Søndag den 24. maj 2009.....	13
Lidt generelt.....	13

Lørdag den 16. maj 2009

Turen startede ved lufthavnbusserne med afgang klokken 14.35. Jeg var noget nervøs for, hvorvidt det var muligt at komme af sted på grund af en pro-tamilsk demonstration på Rådhuspladsen, der ret effektivt havde stoppet alt trafik ad Park Allé, og dermed tog det meste af den kollektive trafik ud af drift.

Det lykkedes alligevel at komme af sted, da demonstrationen heldigvis var blevet opløst. Ved Ringvejens stoppested stod mor, som planlagt, på bussen. Det viste sig alligevel at være en ubegivenhedsrig tur til lufthavnen.

Da vi var i lufthavnen i meget god tid, var der ingen grund til at haste igennem checkin. Der var endnu ikke opstået kø. Der var cirka 2½ timer fra vi ankom i lufthavnen til flyet skulle på vingerne. Da vi havde chekket kufferten ind og kommet igennem sikkerhedskontrollen, havde vi godt 2 timer til afgang. Denne ventetid forekom lidt lang.

Det blev endelig tid til afgang. Som ventet skulle vi med en MD81. Der var planmæssig afgang klokken 17.45, hvilket også blev holdt. Flyvetiden var 3½ timer. Som altid var det at starte en fornøjelse. Indtil flyet skulle lande igen skete der ikke så meget spændende udover et let måltid mad. Vi var placeret lige foran den ene motor, hvilket gjorde, at jeg fik en lidt ondt i hovedet.

Approachen virkede lidt mærkelig. Det forekom, at vi skulle cirkle omkring øen. Dette gjorde, at højde og fart blev holdt temmelig længe. Vi kom ned, og af flyet. Turen til terminalen var med bus, og ganske kort. Noget tid senere kom bagagen. Heldigvis var vores også med denne gang.

Det var en lille lufthavn, og guiderne ventede på ankomsten udenfor bagageudlevering. Vi fik anvist, hvorfra bussen til hotellet afgik. Turen til hotellet var ikke synderlig lang. Vi skulle dog stoppe et sted først, da vi ikke kørte direkte til hotellet, da der også var gæster til andre hoteller med samme bus.

Da vi ankom til hotellet, gik det hurtigt med at komme til værelset. Inden vi for alvor kom i gang med at pakke ud, faldt vi i snak med en af guiderne. Vi fik dog pakket ud, inden et kortere ophold på altanen, inden sengetid klokken 1.

Søndag den 17. maj 2009

Vi vågnede omkring klokken 9 denne morgen, og kom forholdsvis hurtigt i gang på trods af, at vi begge var en anelse trætte. Vi forlod hotellet omkring klokken 1030, og gik i retningen af strandpromenaden.

Strandpromenaden var pæn og velholdt og var ikke overrendt. Dette skyldtes til dels tidspunktet på dagen, og turistsæsonen endnu ikke for alvor var gået i gang. Vi gik lidt ned af strandpromenaden, da vi havde lidt god tid.

Informationsmødet skulle starte klokken 12 på en restaurant ved navn Andreas. Mødet blev holdt af en ny guide ved navn Sophia. Der var, hvad der skulle være i forhold til indholdet, men der var også en lidt mere munter stemning, end jeg normalt ville forvente sådanne steder. En af turene virkede særligt interessant, hvilket er ø turen dagen efter. Denne blev vi tilmeldt.

Efter informationsmødet gik vi tilbage til hotellet, hvor vi spiste frokost. Da vi havde spist, gik vi endnu en tur på strandpromenaden, men i den anden retning end før. Det var dog blevet lidt skyet, men det var stadig varmt. Som ventet var der ret så mange restaurationer og barer langs strandpromenaden.

Da vi var nået til enden af strandpromenaden, gik vi op af en gade. Der var ikke mange huse her, og der forekom ret øde, hvilket for så vidt ikke gjorde noget. Noget tid senere var vi kommet ud af byen, og fortsatte op mod hovedvejen mellem Kamari, hvor vi boede, og øens største by Fira. Turen derop havde taget et par timer, og klokken var nu omkring 17.

Vi gik ad hovedvejen tilbage til Kamari for ikke at gå samme vej tilbage. Dette var en anelse ubehageligt, da bilisterne ofte kører ret tæt. Noget tid senere kom vi tilbage til byen å vejen tilbage

kom vi blandt andet forbi busstationen og et stort supermarked. Her købte vi blandt andet noget rom og cola, inden vi gik det sidste stykke tilbage til hotellet.

Omkring klokken 20 gik vi endnu engang en tur på strandpromenaden. Denne gang fik noget tid til at gå der bare ved at slentre rundt. Der var en lidt anden stemning på denne tid. Der var desuden en anelse travlt på restauranterne.

Tilbage på balkonen nød vi en rom og cola, inden vi forlod værelset for at gå ud for at spise. Det endte med, at vi spiste pizza på restaurant Andreas. Denne aften var vi begge noget trætte, hvorfor sengetid var noget tidligt, klokken 2230. Dette var nu også meget tiltrængt.

Mandag den 18. maj 2009

Vi vågnede omkring klokken 730 denne morgen, og fik en meget stille start på dagen. På trods af den lange nattesøvn kunne jeg godt have brugt et par timers søvn mere. Vi forlod hotellet klokken 10 denne morgen.

Klokken 11 var der strandtræf, som vi besluttede os for at gå til. Inden da gik vi en tur på strandpromenaden. Det var en fornøjelig oplevelse, om end de fleste var omkring 20 år ældre eller mere. Denne gang blev der også spillet lidt Petanque, hvilket jeg ikke havde prøvet før. Det blev alt i alt en hyggelig stund.

Turen gik videre til Big supermarkedet, hvilket var et stop, der kom til at tage noget mere tid, end jeg brød mig om. Tilbage på værelset spiste vi frokost, og gjorde de meget på forberedelser til, at vi skulle med på ø turen.

Vi gik op til Kamari Tours busholdeplads, hvorfra bussen skulle køre klokken 15. Det første stop på turen, var en lille kirke bare en anelse udenfor byen. Denne kirke er øens ældste. I dette tilfælde kan det være ret så sigende, idet der er mange kirker i forhold til indbyggertallet på øen. Mange af disse er dog meget små familiekirker.

Næste stop på turen var en spøgelsesby, der var blevet forladt efter et større jordskælv i 1953. Dette var lidt af en mærkelig ting at gå rundt i en by, der stort set bare var blevet forladt. Grunden var, at man frygtede flere jordskælv. Det virkede dog et eller andet sted ikke ret logisk, da mange af bygningerne ikke forekommer sikrede mod en sådan slags begivenhed.

Herfra gik turen videre til Pyrgos. Byen ligger 360 meter over havets overflade. Dette gav noget kørsel op ad. Der er i alt 42 kirker i byen. Dette kunne måske få en til at tro, at man havde fundet frem til det store spørgsmål, hvilket vi dog ikke havde tid til at lede efter. Byen er en meget flot by, men små gader og store niveauforskelle. Vi havde cirka 45 minutter for os selv i byen, inden vi skulle videre.

Næste stop på turen var den såkaldte postkortby ved navn Imerovigli. Efter sigende skulle 90 % af motiverne til postkort fra øen komme fra denne by. Inden vi dog nåede så langt, kom vi igennem Fira. Fira er dog også vokset sammen med den næste lille landsbyen.

Bussen gjorde holdt i udkanten af Imerovigli, I samlet trop gik vi rundt i de smalle gader i byen, som snoede sig op og ned. Udsigten fra byen var fantastisk, og der var rig mulighed for at få taget en del billeder. Vi var i byen i cirka 45 minutter, inden turen gik videre.

Næste stop på turen var Oia. Her skulle der være en ret så flot solnedgang. Turen dertil mindede en anelse om bjergkørsel, hvilket ikke behagede alle. Inden solen gik var det planen at få et måltid mad på en restauration, hvilket var en del af turen.

Det lykkedes at miste kontakten til resten af gruppen. Jeg gik lidt rundt i byen og ledte efter dem, men uden held. Heldigvis var guiden, Lærke, gået ud fra at finde mig, hvilket lykkedes. Vi gik til restaurationen, hvor mor så ikke var. Hun var gået ud for også at lede. Hun var gået tilbage mod bussen. Lærke gjorde endnu en tur ud for at finde hende, hvilket skete forholdsvis hurtigt.

Maden på restaurationen var en stifado til hovedret og nogle typiske græske ting til forret. Dette smagte godt. Det var også en hyggelig middag, hvor jeg mødte et par mennesker på min egen alder, hvilket man ikke ser så ofte med dette rejseselskab.

Middagen havde sin naturlige slutning omkring klokken 1945, hvorefter vi begav os i nordvestlig retning, hvor der er et udsigtspunkt, hvorfra man kan se solnedgangen. Selvom der var knap en halv times tid til solnedgang, var der allerede en del mennesker. Desværre var der lidt skyet denne aften, men det var stadig en flot solnedgang.

Efter solnedgangen klokken 2015 begav jeg mig tilbage mod bussen. Jeg tog en forkert vej tilbage, men her mødte jeg et par fra Toronto, der lige var kommet en anelse for sent til solnedgangen. Det blev kun til et kort møde, idet der ikke var så meget tid til overs til at komme tilbage til bussen. Jeg nåede lige akkurat bussen til den fastsatte tid.

Turen tilbage til Kamari var en stille tur, der tog cirka 25 minutter. Da vi kom tilbage til busholdepladsen, begav vi os forholdsvis hurtigt tilbage til hotellet. Vi har højst sandsynligt tilbragt et par timer på balkonen, hvor vi har snakket med naboerne, som er et par midt i 50'erne fra det nordjyske.

Tirsdag den 19. maj 2009

Vi vågnede godt klokken 8 denne morgen og tog os meget god tid, så klokken var omkring 1040, før vi forlod værelset. På vej ud mødte vi guiden Lærke, som vi snakkede med. Det er selvfølgelig en del af jobbet, med det var faktisk en fornøjelse.

Turen gik ned omkring strandpromenaden, og vi drejede i retningen af lufthavnen. Vi gik helt ud til enden af strandpromenaden, og fortsatte på stranden. Inden længe fandt vi dog en vej, som gik op gennem byen, hvis man kan kalde det således herude, da husene lidt godt spredte.

Noget tid senere gik vi tilbage mod centrum af byen. Rent tilfældigt kom vi tilbage til det store supermarked, hvor vi gjorde holdt for at få et par småting, som vi manglede, inden vi gik tilbage til hotellet.

Vi var tilbage på værelset omkring klokken 1430, hvor vi spiste frokost på værelset. Vi tilbragte godt et par timer på værelset, inden vi gik ud igen. Vi gik i retningen af restaurant Andreas, hvor

informationsmødet blev holdt. På vejen købte jeg et par sko, som man her kalder strandsko, da de også egner sig til at have på i vandet. Dette skulle efter sigende være en fordel her på grund af stenene og fiskene.

Vi gik op af vejen og op af bakken i et stille og roligt tempo. Turen kom til at vare et par timer, før jeg gik tilbage til hotellet. Her spiste vi aftensmad omkring klokken 1845. Omkring klokken 20 gik vi en kort tur. Resten af aftenen tilbragte vi på balkonen, hvor vi snakkede med naboen til noget på den anden side af midnat. Igen en hyggelig aften.

Onsdag den 20. maj 2009

Vi vågnede omkring klokken 830 og tog os god tid, som vi nærmest plejede at gøre. Vi havde besluttet os for at tage til Fira i dag. Omkring klokken 11 var vi med bussen til Fira. Det var lidt anderledes at køre med lokalbus dernede.

Turen til Fira var kort, hvor vi ankom til busstationen klokken 1115. Vi gik op mod den store kirke i byen, hvor der var en god udsigt. Her er der også langt ned til havoverfladen. Her fandt vi en bænk, hvor vi sad noget tid og nød udsigten.

Vi gik videre af nogle små gader, hvor der blandt andet var en masse guldsmede. Der var også mange turister i byen heromkring denne tid. Dette skyldtes til dels nok, at der var 2 krydstogsskibe, som havde lagt til. Hertil brugte man små både til at sejle folk til og fra de store skibe.

Tempoet var ikke synderligt højt. Vi nød bare at være på ferie. Et af de stop vi gjorde, var ved en gadesælger, der for 5 euro lavede et smykke, hvor der står ens navn af rustfrit stål. Dette ville mor gerne, så det blev til et sådant.

Da vi var ved at nå nordenden af byen, besluttede vi os for at gå videre til postkortbyen. Der skulle ifølge kortet være omkring halvanden kilometer til byen, men turen forekom dog noget længere. Heldigvis fandt vi en sti, der gik langs vejen, således vi ikke gik på selve vejen, da dette godt kunne blive en anelse ubehageligt."

Vi gik lidt rundt i byen i et meget roligt tempo, og gjorde også en del stop, hvor vi nød udsigten, og bare havde tid til at snakke sammen. Da vi havde gået noget rundt i byen, begyndte sulten så småt at melde sig. I udkanten af byen fandt vi en lille restaurant. Her havde man ikke så travlt, hvilket muligvis kunne skyldes tidspunktet, omkring klokken 16.

Vi bestilte en pølseanretning til 15 euro, som var nok til os begge. Det tog dog noget tid, før maden var klar, men den smagte også godt. Dette frokoststop var en times tid, hvorefter vi godt mætte gik tilbage mod Fira.

Tempoet var endnu langsommere end turen herop. Heldigvis fandt vi en sti efter et stykke tid, som vi kunne tage hele vejen til Fira. Vi kom således væk fra vejen. Det blev til et enkelt stop, inden vi ankom til Fira. I selve Fira fandt vi en bænk et andet sted, hvor vi kunne nyde udsigten

Efter et stykke tid gik vi videre og igennem nogle af de samme gader, som vi havde været igennem tidligere på dagen. Tempoet var dog kommet lidt i vejret. Omkring klokken 1945 var vi kommet hen til den store kirke, som vi gik forbi tidligere på dagen.

Da der ikke var så længe til solnedgang, besluttede vi os for at blive og se solnedgangen herfra. Der var dog stadig nogle skyer, men noget mindre end dagen før. Solnedgang var klokken 2010. Kort efter gik vi mod busstationen for at tage en bus tilbage til Kamari.

Bussen afgik planmæssigt klokken 2030, og var godt fyldt. Jeg ville gerne af bussen så hurtigt, jeg kunne, da dem foran havde åbnet et vindue, hvorved der kom en del træk. Dette var ikke så rart. Jeg var allerede en anelse snottet. Vi stod af et par stop før hotellet, og gik den korte vej til hotellet.

Vi var tilbage på værelset omkring klokken 21. Ingen af os var sultne, hvorfor vi begge sprang aftensmaden over. Naboerne var hjemme, og det endte med, at vi snakkede med dem til omkring midnat, hvor vi gik i seng.

Torsdag den 21. maj 2009

Vi vågnede omkring klokken 9 denne morgen, og tog os meget god tid denne morgen. Klokken var 1130, før vi forlod hotellet. Turen gik ned på strandpromenaden, og deraf videre mod de klipper, der ligger for enden af strandpromenaden.

Tempoet var igen roligt. Vi sad ved klippeformationen i noget tid. Der var trods alt lidt liv hernede på denne årstid. Efter noget tid gik vi op gennem byen og tilbage til værelset, hvor vi fik noget frokost.

Kort efter gik vi en tur for at finde hotel Anabel, hvor mor har en veninde, der skal bo i ugen efter, vi tager hjem. Vi skal med samme fly hjem, som hun ankommer med. Det lykkedes os ikke at finde hotellet. Turen gik derpå tilbage på værelset.

Det blev kun et kort ophold på værelset, hvor vi gik op til den tyske Biergarten et stykke herfra. Vi tilbragte cirka halvanden time. Vi nød et par øl, før vi igen gik tilbage til hotellet, hvor vi spiste aftensmad omkring klokken 18. Det var dog en anelse tidligt.

Omkring klokken 20 forlod vi hotellet og gik en tur på strandpromenaden. I aften klokken 21 var der cocktailaften på en bar/restaurant på strandpromenaden. Dette ville vi gerne til. I starten var der ikke mange mennesker, men der kom heldigvis nogle flere. Der var dog overraskende lavt fremmøde, hvilket nok skyldtes, at folk ikke var helt friske efter at have været på en bådtur.

Vi mødte Rikke, en anden rejsegæst, som vi kort havde snakket med et par dage før. Det var ganske fornøjeligt gensyn, ligeledes med vores naboer, som kom kort efter. Mor og vore naboer kunne dog ikke rigtigt blive enige om, hvem der skulle betale for drinks, hvilket for mig betød, at jeg helt slap for at betale. Omkring ved midnatstid gik vi tilbage til hotellet. Inden sengetid tilbragte vi dog en times tid på balkonen.

Fredag den 22. maj 2009

Denne morgen vågnede vi omkring klokken 8. Vi var noget hurtigere her til morgen med at komme ud af værelset. Omkring klokken 10 tog vi bussen til Fira. Selvom vi ikke havde planer for eftermiddagen, ville vi dog ikke være her så længe, som for et par dage siden.

Vi gik rundt i byen i cirka 3 timer. Der var lidt flere mennesker i byen i dag, men der var også hele 3 krydstogtskibe, der havde lagt til. Det lykkedes alligevel at komme lidt væk fra mængderne. Vi havde nogle gode timer, før vi tog tilbage til Kamari.

Da vi kom tilbage på værelset, spiste vi en stor frokost på værelset. Efter frokosten tog jeg dog en lille blunder på værelset, før vi gik en tur på strandpromenaden. Vi gik i retningen af klipperne. Vi havde nok tilbragt noget tid her, før vi omkring klokken 1830 gik en tur op til supermarkedet.

Vi tilbragte knap en times tid på værelset, før vi var en tur på strandpromenaden. Der var ingen af os, der egentlig havde lyst til at tage tilbage til hotellet for at pakke kuffert. Af denne grund tog vi os god tid.

Inden vi begav os tilbage til værelset, fik vi os en gyros. På værelset tilbragte vi noget tid på balkonen, før vi omkring klokken 23 gik i seng. Vi havde her endnu ikke pakket vore kufferter, hvilket vi mente, at vi sagtes kunne nå ved at stå op i god tid dagen efter.

Lørdag den 23. maj 2009

Vi havde sat vækkeuret til klokken 8, da det i dag var afrejsedag. Vi startede dog dagen med den vanlige morgenrutine, inklusiv morgenmad på terrassen. Ligesom de andre morgener var der allerede over 20 grader.

Efter morgenmaden gik vi i gang med at pakke. Dette gik dog ikke i et så hurtigt tempo. Kufferterne var dog alligevel hurtigt pakkede. Inden vi skulle forlade værelset, havde vi mulighed for en kort tur

til strandpromenaden. Sandet på stranden er vulkansk, og derfor meget anderledes end det, man normalt oplever. Nogen ville gerne fylde en lille flaske og tage med hjem.

Omkring klokken 11 var vi tilbage på værelset, og pakkede de småting, som vi endnu ikke havde pakket, hvilket var ganske lidt. Kort før klokken 12 besluttede vi os for at se, hvorvidt vi kunne nå en hurtig frokost på værelset af, hvad nu der stadig var i køleskabet. Heldigvis havde vores naboer forladt deres værelse, således dette kunne rengøres først og vi havde lidt ekstra tid.

Da vi var færdige med frokosten, tog jeg bagagen ned til det værelse, som var stillet til rådighed for alle dem, der skulle af sted fra det hotel i dag. Selvom bagagen ikke blev låst inde, havde jeg ikke megen betænkelighed ved at efterlade den der. Det var et meget stille hotel.

Vi gik ned på strandpromenaden og gik i retningen af klipperne. Her fandt vi de 3 bænke med udsigt over havet. Hurtigt mødte vi nogle andre gæster, som havde været med samme fly, som os til Santorini. Det gav en god lille snak.

Bedst som det først par forlod bænken, kom det næste, og snakken gik videre. Således gik de næste 3 til 4 timer. Vi mødte blandt andet igen Rikke, som boede på værelset lige under os. Hun er nogle år ældre end mig.

Omkring klokken 17 gik vi en kort tur tilbage til hotellet, inden vi gik tilbage til strandpromenaden, hvor vi denne gang fandt en bar/restauration, hvor vi fik en drink. Efter noget tid kom vores naboer også, hvorfor vi en tid i alt var 5. Dette var også ganske fornøjeligt.

Omkring klokken 19 begyndte vi vores tur tilbage til hotellet. Vi var lidt sultne, hvorfor vi gik en omvej. Menuen stod på en gyros. Dette gjorde det ud for aftensmaden. Vi regnede med at få et let måltid på flyet hjem.

Tiden nærmede sig hastigt afrejsetidspunktet klokken 2040. Bussen ankom, og vi kom med til lufthavnen, som ikke er så langt væk. Det gik hurtigt med at få tjekket ind i forhold til så mange andre ferie, vi havde været på. Denne lufthavn er også en af de absolut mindre lufthavne, jeg har været i.

Herfra var der kun ventetiden til boarding. Dette tid gik forholdsvis hurtigt, da der denne gange var lidt flere muligheder for at snakke med folk, der skulle med samme fly hjem. Mor fik også chancen for hilse på en af hendes veninder, der ankom med flyet, som vi skulle med hjem. Vi kom ombord på flyet, og kom af sted til tiden.

Søndag den 24. maj 2009

Midnat kom et eller andet sted over Europa på denne tur på cirka 3½ timer hjem. Udover et måltid mad var dette en ganske normal flyvning hjem. Flyet landet godt 10 minutter før forventet ankomst, så vi var nede klokken 142. Heldigvis skulle vi ikke denne gang omkring Kastrup først.

Der var som ventet noget tid, før bagagen ankom på rullebåndet, men denne forekom lang. Dette kunne nu også skyldtes, at vi var en anelse trætte. Efter at have fået bagagen gik vi ud til bussen. Inden afgang mødte vi nogle af mors naboer, der var der for at hente deres datter, som også havde været på ferie.

Lidt generelt

Santorini er ø, der er en anelse mindre end Samsø, og er af vulkansk afstamning. På vestsiden bærer øen præg af et stort udbrud for cirka 3500 år siden, der gjorde øen 81 kvadratkilometer mindre. Dette gør, at vestsiden af øen forekommer meget kuperet.

Øens størrelse gør, at der ikke er mange turistattraktioner på øen, men til gengæld, at den er nem at overskue. Bygningerne er sjældent i mere end 3 etager, hvilket er en beslutning, der er truffet for øen ikke skal virke for turistet. Dette ser ud til at virke efter hensigten.

I midten maj måned er sæsonen knapt startet endnu, men der er stadig omkring de 30 grader. Dette gør øen til et ideelt sted at tage hen for at slappe, og populært sagt trække stikket ud for en uges tid.

Jeg vil dog ikke anbefale at have børn med på øen, da der ikke er så mange pools og aktiviteter rettet mod børn.

Vi boede i nærheden af lufthavnen, men dette var ikke så generede, som man kunne frygte med hensyn til motorlarm. Vi fik dog set en masse fly, som for det meste var på vej til landing. Dette gav nogle billeder.