

The Two Capital Tour

London og
Berlin turen

19. marts 2009 –
28. marts 2009

Punkt.....	Side
Torsdag den 19. marts 2009	3
Fredag den 20. marts 2009	4
Lørdag den 21. marts 2009	6
Søndag den 22. marts 2009	7
Mandag den 23. marts 2009	9
Tirsdag den 24. marts 2009	10
Onsdag den 25. marts 2009	12
Torsdag den 26. april 2009	14
Fredag den 27. marts 2009	15
Lørdag den 28. marts 2009	16
Lidt generelt	17

Torsdag den 19. marts 2009

Denne morgen vågnede jeg klokken 5 og kunne ikke sove mere, men klokken blev dog lidt i 6, før jeg stod op. De sidste gøremål blev klaret, før afgangen kort før klokken 7. Turen til lufthavnen gik planmæssigt, hvor jeg ankom 815.

Inden checkin fik jeg rearrangeret et par ting i kufferten. Vægten var 14,6 kg, hvilket var 400 gram under det tilladte. Før jeg gik igennem sikkerhedstjekket, spiste jeg den medbragte morgenmad, som jeg havde købt ved bageren på vej til bussen.

Jeg kom igennem sikkerhedskontrollen, hvorefter der var den obligatoriske ventetid til boarding. Noget af tiden blev brugt på et sidste opkald, inden afrejse. Der var en fødselsdag i familien denne dag. Tiden forekom lang, men endelig blev det tid til boarding. Jeg kom hurtigt igennem, da jeg havde bestilt prioriteret boarding.

Flyet var dog ikke ankommet endnu. Der gik dog ikke længe fra flyet landede til, man begyndte at få folk ombord igen. Jeg fik et vinduessæde. Flyveturen derover gik godt. Jeg sad på samme række som en forretningsmand, som var på vej hjem. Flyet landede i det mindste til tiden.

Turen fra flyet til paskontrollen var lang. Straks jeg tændte mobilen, fik jeg en trist besked hjemmefra. I familien var et medlem været syg i længere tid, og tabte kampen denne dag. Jeg måtte gå videre, og kom nogenlunde hurtigt igennem paskontrollen.

Kort efter begyndte bagagen et køre frem på transportbæltet. Min kuffert var også denne gang kommet med flyveren. Jeg tog min kuffert, og gik kort efter igennem tolden, der ikke var bemanded. Sulten meldte sig, hvorfor jeg købte et æble og en banan.

Hurtigt herefter kom jeg med Stanstead Express til Liverpool Street Station. Jeg mødte 3 svenskere i toget, som jeg snakkede med, hvilket gjorde turen hurtigere. Toget ankom planmæssigt til Liverpool Street Station, hvor jeg efter noget tid fik fat i et uge kort til undergrundssystemet.

Det var nu tid til at finde noget overnatning. Jeg havde fundet et par hoteller online hjemme. Et par stykker af dem var omkring Victoria Street Station. Af denne grund tog jeg hertil. Jeg gik lidt rundt i kvarteret, men til sidst fandt jeg et af de hoteller, som jeg havde set på.

Som ventet får man ikke meget for pengene. Jeg betalte 310 pund for 5 overnatninger. Værelset havde en engelsk dobbeltseng. Der var også et skrivebord, en stol og et skab. Heldigvis var der eget bad og toilet. Der var ikke meget komfort over værelset, men dette var ej heller påkrævet eller nødvendigt.

Efter at have pakket ud og et hurtigt bad tog jeg til undergrunden til Bond Street. Et nødvendigt stop var en tur på pubben Marlborough Head. Det var en rar ting at være her igen. En tur til London er ikke helt komplet uden en tur på denne pub. Man havde dog lavet noget om, da man ikke længere kørte sit gotiske tema. Jeg kunne dog genkende chefen.

Jeg forlod pubben omkring klokken 1630. De næste 2½ time gik jeg på Oxford Street. Jeg kiggede også lidt i nogle af forretningerne, herunder en meget stor boghandel. Da jeg var kommet om på den anden side af Tottenham Court Road tog jeg bus 8 tilbage til Victoria Street Station, og gik tilbage til hotellet.

Noget tid senere gik jeg hen til Sainsbury, som er et stort supermarked. Her købte jeg et par sandwiches, som gjorde det som aftensmad. Resten af aftenen var jeg på hotellet. Jeg så blandt andet noget fjernsyn, før jeg gik i seng. Nærmest unødvendigt at nævne er det at nævne, at jeg var noget træt denne aften.

Fredag den 20. marts 2009

Jeg vågnede et par gange i løbet af natten. Der er generelt stille på hotellet, men der også ret lydt. Blandt andet kunne jeg høre alt trafik op og ned af trappen. Jeg stod op omkring klokken 845 og fik en meget stille start. Morgenmad var i dette tilfælde klokken 930. Jeg mødte et par italienere og englændere i "restauranten" som jeg snakkede med.

Omkring klokken 1020 var der afgang. Jeg tog til Tower of London. Jeg var dog ikke inde, da jeg havde været der et par gange før. Efter et kort stop på KFC, gik jeg over til selv Tower, i roligt tempo. Et kort stop udenfor blev det til, inden turen gik videre til Tower Bridge. Her kan man komme op på gangbroen, der er 42 meter over vandet. Dette havde jeg ikke prøvet før. Udsigten var i top. Desværre var den ene gangbro lukket, hvorfor man kun kunne få udsigten til den ene side. Da jeg var færdig her var jeg en tur forbi motorrummet, som leverer energien til, at man kan hæve og sænke broen

Jeg gik over på sydsiden, hvor jeg mødte et par englændere, mor og datter. Efter at have gået lidt rundt i området, tog jeg omkring klokken 15 på Design Museet. Her havde man en afdeling med modetøj fra en kendt cypriotisk designer, som jeg ikke kan huske navnet på. På øverste etage har man en udstilling, der viser 50 vigtige opfindelser eller produktioner, som er kommet til indenfor det seneste år, og på en eller andet måde er ”anderledes god”.

Turen gik videre Thames Foot Path, hvor jeg blandt andet mødte to fra Berlin. Jeg fik en god gåtur her, før jeg gik videre til Jamaica Road. Her var det meningen, at jeg ville finde en bestemt undergrundstation, men jeg gik i den forkerte retning. I stedet tog jeg en bus omkring klokken 1730 til en London Bridge, som er på samme linje.

Herfra gik turen med tog til Canary Wharf. Her gik jeg en tur i shoppingcenteret. I en computerspilforretning købte jeg et par spil. Rent tilfældigt mødte jeg samme mor og datter, som jeg havde mødt ved Tower Bridge. Jeg gik også noget rundt udenfor, da jeg havde svært ved at finde den indgang, jeg var kommet ind af.

Omkring klokken 1930 tog jeg tilbage mod hotellet. Jeg stod af på Green Park, hvorfra jeg tog en bus 8 tilbage til hotellet. Inden jeg ankom til hotellet, var jeg igen forbi Sainsbury, hvor jeg igen købte et par sandwiches. Omkring klokken 2030 var jeg tilbage på hotellet. Resten af aftenen var jeg på værelset.

Lørdag den 21. marts 2009

Jeg vågnede omkring klokken 8 denne morgen, og kom hurtigt i gang. Omkring klokken 930 forlod jeg hotellet. Hurtigt kom jeg med bus nummer 24. Denne tog jeg til Westminster Abbey. Det var planen at besøge Parlamentet, men denne er lukket fredag, lørdag og søndag.

Jeg benyttede lejligheden til at tage nogle billeder af Big Ben, før jeg gik videre ad Whitehall, hvor jeg også havde været på et tidligere besøg. Her var dog en forholdsvis ny attraktion. Kavaleriet har længe haft til huse her, men der var ikke offentlig adgang, før for cirka halvandet år. Dette benyttede jeg mig af. Regimentets navn er Household Cavalry. Dets primære opgave har historisk været sikkerhed for kongehuset.

Efter at have set attraktionen, der beskrev lidt af regimentets historie, var klokken blevet lidt i 11, hvilket betød, at der var vagtskifte. Det var en smule imponerede, men jeg blev dog ikke for at se det hele.

Det næste stop var en hurtig frokost på en Subway i nærheden af Trafalger Square. Hernæst brugte jeg noget tid på selv Trafalger Square. Der var forår i luften, hvilket var meget rart. Næste stop var Leicester Square, som også er et rart sted at være. Her tilbragte jeg ligeledes noget tid.

Turen gik videre op gennem Chinatown til Piccadilly Circus. Der var en del mennesker her, hvor der ikke gik længe, før jeg gik videre. Jeg tog undergrunden til St. Pauls Cathedral, hvor jeg ankom cirka 1430. Inden jeg gik hen til selve katedralen gik en meget kort tur. Der var et fransk par, der var i skænderi, dog var det mest ham, der råbte højlydt.

Jeg gik hen til kirken, hvor jeg tilbragte noget tid ved selv kirken. Jeg ville gerne ind, men nu koster det 11 pund at komme ind. Da jeg havde været derinde før, ville jeg ikke betale for at komme ind igen.

Jeg tilbragte dog lidt tid ved kirken, før jeg gik videre. Jeg havde ikke været ovre Millennium Bridge. Denne fandt jeg dog hurtigt, og gik over. Der var selvsagt en god udsigt over Themsen, og ligeledes dele af byen.

På den anden side af floden ligger Tate Modern, som er et kunstmuseum. Dette havde dog ikke min store interesse, hvorfor jeg gik tilbage over broen. Jeg ville gerne se Lloyds bygning udefra. Dette er en meget speciel bygning. Af denne grund gik jeg i den retning. Jeg fandt forholdsvis hurtigt bygningen. Den var pæn, flot og meget specielt.

Turen gik videre mod Liverpool Street Station. Inden jeg nåede så langt, gik turen ligeledes forbi en elektronikforretning og en Tesco. Jeg fandt ud af, at man på Liverpool Street Station kunne have sin bagage opbevaret mod betaling, hvilket kunne være bevendt, når jeg skulle til Stanstead igen.

Klokken var nu blevet omkring 1730 og jeg tog turen til Knightsbridge. Her ligger Harrods, som er et berømt stormagasin. På trods af, at jeg ved flere lejligheder har været i London, har turen ikke gået her forbi.

Stedet er overraskende stort, og virker faktisk noget uoverskueligt. Det var ikke lige at komme til en guidebrochure, men efter noget tid blev jeg tilbudt en. Det virker som om, at personalet er meget venligt, og gerne vil gøre en indsats for at finde lige netop den ting, som du er interesseret i. Det virker også som om, at man her et lidt mere skævt udbud, forstået på den måde, at der er nogle mærkelige ting. Blandt andet har man et poolbord til 1 million pund. Jeg gik rundt i Harrods til lukketid klokken 20.

Herefter tog jeg undergrunden til Green Park og herfra en bus 8 til Victoria Street Station. Inden jeg gik tilbage til hotellet, var jeg forbi Sainsbury for lidt aftensmad. Jeg var tilbage på værelset godt klokken 21, og blev der selvsagt resten af aftenen.

Søndag den 22. marts 2009

Jeg vågnede omkring klokken 8 denne morgen. Efter den vanlige morgenrutine, forlod jeg hotellet omkring klokken 930. Jeg tog en circle line til Notting Hill Gate. Jeg ville gå lidt rundt i Notting Hill, men det eneste jeg så, var nået af den vej, hvor stationen ligger på.

Husene her er skam meget flotte, og den lille del, jeg så virker knap så slidt som meget andet i London. Jeg besluttede mig for at tage en tur i Holland Park. Denne er stor, og har områder, hvor der er blomsterbede, nogle mere organiserede end andre. Det er generelt en meget flot park.

Efter et par timer i parken havnede jeg på High Street Kensington. Jeg gik en tur i gaden, før jeg gik en på en restaurant ved navn Byron, som har en undertekst "Proper Hamburgers". Det virker som om, at man gerne vil lære et vist "folkefærd" noget om, hvordan man laver denne slags. Stedet ser noget fint ud udefra, hvilket også er tilfældet. Jeg gik ind, og blev forholdsvis hurtigt henvist til en plads.

Der var meget travlt i restauranten, men betjeningen var dog alligevel hurtig og venlig. Køkkenet er midt i restauranten, hvilket var en lidt spøjst ting, men godt, således, at man kan følge lidt med i aktivitetsniveauet. Det var en meget god frokost som jeg fik. Det endte med, at jeg kom af med 12 pund for en cheeseburger med pommefritter og en cola.

Efter frokosten gik jeg videre af High Street Kensington. Klokken var omkring 14. Vejen endte oppe ved Hyde Park, som jeg gik ind i. Jeg gik en tur her. Jeg satte mig på et tidspunkt på en bænk, hvor jeg mødte et modent amerikansk ægtepar, som jeg snakkede lidt med.

Jeg gik videre i Hyde Park. Da jeg ikke havde lyst til mere tid i parken, gik jeg mod Harrods igen, da jeg var lige i nærheden. Her endte det med, at jeg købte et par DVD'ere, selvom det ikke var planlagt. Jeg gik rundt i cirka halvanden time til stedet lukker klokken 18.

Herfra gik turen videre til Marlborough Head igen. Jeg var også en smule sulten, så det blev til, at jeg fik et par øl og noget pubfood, hvilket jeg ikke havde prøvet før. Det var lidt noget nyt, men ikke den store oplevelse.

Jeg forlod pubben, og gik lidt op ad Oxford Street. Det endte med, at jeg gik lidt ned ad en sidegade, som jeg ikke før havde gjort. Det lykkedes mig at komme lidt på et vildspor, og jeg endte på Regent Street. Herfra gik jeg til Piccadilly Circus, som også er lidt af en oplevelse om aftenen.

Fra Piccadilly Circus kan man se Big Ben. Jeg besluttede mig for at gå i den retning, da jeg vidste, at jeg kunne få en bus tilbage til hotellet herfra. Det endte med, at jeg kom til Trafalger Square, hvor jeg denne gang mødte en fra Toronto. Herfra tog jeg en bus 24 tilbage til hotellet. Her var jeg cirka klokken 2115. Resten af aftenen var jeg på værelset.

Mandag den 23. marts 2009

Igen denne morgen vågnede jeg omkring klokken 8 og kom af sted omkring klokken 930. Jeg ville se parlamentet. Da jeg kom, kunne jeg alligevel ikke komme ind, og blev bedt om at komme tilbage omkring klokken 15.

Af denne grund måtte jeg tage videre. Der gik dog ikke lang tid, før jeg fandt en bus, der kører til Camden. Denne bus tog dog noget tid at komme dertil, men så fik jeg også set lidt af byen. Vi havde dog et mindre uheld, som betød en forsinkelse på cirka 10 minutter.

Langt om længe kom jeg til Camden. Der var ikke nogen tvivl om, at dette var en mere alternativ del af byen. Jeg gik lidt rundt ved en bred kanal, der også har et slusesystem, før jeg kom videre til et tidligere staldområde, der nu er indrettet med små boder, hvor man kan købe alverdens ting.

Her tilbragte jeg noget tid med at gå rundt. Jeg besøgte og en forretning med noget mere alternativt tøj. Synderligt pænt syntes jeg ikke det var, men i det mindste var det en noget anderledes indretning, som man har i forretningen.

Turen gik tilbage mod undergrundstationen. Jeg benyttede mig ikke at undergrunden, men ville helst med en bus tilbage. Inden jeg nåede så langt, var jeg dog forbi en boghandel, hvor jeg endte med at købe et par Lonely Planet bøger om Berlin. De var kommet i en ny udgave.

Kort herefter tog jeg tilbage til hotellet omkring klokken 14. Jeg købte to sandwiches, som jeg tog med. Disse spiste jeg på værelset. Jeg tog videre til Parlamentet. Her fik jeg dog fortalt, at jeg godt kunne komme ind, men der var en kø på cirka 2½ time. Dette havde jeg dog ikke synderligt lyst til at vente på, hvorfor jeg fulgte rådet, og ville komme tilbage senere.

Jeg tog undergrund til Canary Wharf igen. Her fandt jeg den computerspilbutik, hvor jeg nogle dage forinden havde købt et par spil. Her købte jeg et Nintendo DS spil til min nevø, som senere skulle vise sig at være lidt af et hit.

Der var stadig god tid, hvorfor jeg gik en lille tur i området i dagslys, og tog nogle billeder. Her mødte jeg en fotografstuderende fra Israel, der er et par år yngre end mig. Vi snakkede i noget tid, inden vi begge gik videre.

Jeg tog toget til Bond Street for en sidste tur på Marlborough Head. Efter et par pints var det tid til at se Parlamentet. Denne gang var der ikke kø, hvorfor jeg kom hurtigt til. Det er en stor og imponerende bygning også indefra. Da jeg alligevel var der kunne jeg ligeså godt benytte lejligheden til at overvære en session i Parlamentet. Jeg nåede at opleve begge kamre. Jeg havde dog svært ved at følge med i, hvad der blev snakket om, men alligevel var det lidt af en oplevelse.

Efter denne oplevelse tog jeg tilbage til hotellet, hvor jeg var omkring klokken 21. Jeg fik lidt spiseligt, og så lidt fjernsyn, før jeg gik i seng. Jeg skulle trods alt lige pakke kufferten dagen efter for at tage videre.

Tirsdag den 24. marts 2009

Jeg vågnede omkring klokken 7 denne morgen, hvilket var en time før, jeg havde indstillet vækkeuret til. Omkring klokken 8:15 var i receptionen. Her har man en computer, som man kan tilkøbe sig tid til at komme online. Dette koster et pund for en halv time.

Da jeg havde været online en halv time, var det tid til at få noget morgenmad. Efter morgenmaden pakkede jeg resten af mine ting. Omkring klokken 10 var jeg helt færdig med at pakke tingene, og forlod derfor hotellet i god ro og mag.

Jeg gik op til Victoria Street Station, hvorfra jeg tog en bus nummer 8 til Liverpool Street Station, selvom dette ikke var den hurtigste måde. I det mindste slap jeg for at hive kufferten op og ned af trapper. Efter godt en time ankom jeg til Liverpool Street Station, hvor jeg hurtigt fandt bagageopbevaringen, og indleverede min kuffert.

Det var min plan, at jeg ville se Barbican Centeret, som er et stort lejlighedskompleks med conferencecenter og alt muligt andet. Dette skulle vise sig at være lidt sværere at finde til fods, hvorfor jeg endte med at tage undergrunden. Inden jeg dog nåede ind til selve Barbican, gik jeg lidt rundt i området. Her fandt jeg Petticoat Lane Market, som viste sig ikke at være noget særligt for mig. Jeg tilbragte noget tid på at gå rundt i Barbican Centeret, der egentlig har sin charme på trods af brugen af beton. Jeg gik rundt der til omkring 1430.

Turen gik videre med undergrunden fra Moorgate til Liverpool Street Station. Det virkede godt nok lidt tidligt at tage af sted til Stanstead, men jeg ville i dette tilfælde hellere være i lidt godt tid end lidt for presset på tiden. Jeg tog 1455 afgang til Stanstead, og ankom cirka 50 minutter senere. Turen forekom lang, og farten blev sænket flere gange undervejs.

Efter ankomsten blev noget af tiden brugt på at kontrollere bagagen, inden checkin. På trods af, at der var bestilt lufthavnscheckin, som skal med, når man har en kuffert, skulle jeg igennem checkin selvbetjening. Dette havde jeg visse problemer med. Heldigvis var der en Ryanair medarbejder i nærheden, som ikke sad bag en skranke.

Hurtigt blev jeg sat i køen til bagageaflevering. Denne vejede 18 kilo, hvilket er 3 for meget. Dette betød, at jeg enten skulle taget 3 kilo eller betale de 45 pund ekstra for at få kufferten med. Disse skulle betale i en anden kø. Det så ud til, at det ville tage lang tid for at komme igennem denne kø. Umiddelbart vil jeg tro, at det tog en halv times tid, men denne ventetid forekom at gå lidt hurtigere, da jeg her have en at snakke med, en irsk forretningsmand, der ville købe en billet i Dublin.

Efter at have betalt for overvægten, gik jeg tilbage til køen for checkin. Denne kunne jeg heldigvis springe over køen denne gang. Hun så, at jeg havde betalt de ekstra 45 pund for at få bagagen med, hvorfor jeg fik udleveret et boardingkort. Jeg kom herefter forholdsvis hurtigt igennem sikkerhedskontrollen.

Jeg var en smule sulten, hvorfor jeg hurtigt fandt et sted, hvor jeg kunne få lidt spiseligt. Det blev en Starbucks. Et par sandwiches og noget vandt blev aftensmaden denne aften. Tiden gik forholdsvis

hurtigt, og det første boardingkald blev annonceret på skærmene. Af denne grund begyndte jeg at gå mod gaten.

Efter en god gåtur ankom jeg til gaten, men flyet var endnu ikke ankommet. Dette skete også på vej til London, hvorfor jeg ikke syntes, at dette var rart. Endelig kom flyet, og de passagerer, der var ombord kom hurtigt af, hvorfor boardinggen hurtigt begyndte.

Jeg kom til at sidde ved siden af en 18 årig gut med en fransk og en tysk forælder. Dette var lidt af en spøjs oplevelse. Turen til Berlin gik forholdsvis hurtigt, men det tager ikke mere en 1 time og 20 minutter. Ligeledes når man har nogen at snakke med

Efter at være kommet af flyet var det tid til at komme igennem paskontrollen. Dette gik overraskende hurtigt. Bagagebåndet kørte allerede, da jeg kom til dette punkt, og ganske hurtigt kom min kuffert. Jeg tog min kuffert og gik mod udgangen.

Da jeg var kommet ud fra tolden fik jeg hurtigt købt en enkeltbillet og et dagskort til det lokale transportsystem. Jeg begav mig ud for at finde S bahn stationen, der dog ligger et stykke væk. Jeg tog det første tog, som kørte mod midtbyen. Efter cirka en halv time ankom toget til Alexanderplatz, hvor jeg stod af for at taget med U5.

Da jeg ankom til lejligheden var klokken 2320. Jeg pakkede ud, hvilket blev gjort i et lidt for roligt tempo, redt seng, og hvad der nu skulle til. Alligevel gik der små 2 timer, før jeg kom i seng denne aften, selvsagt noget træt.

Onsdag den 25. marts 2009

Ikke overraskende var klokken omkring 10, da jeg vågnede. Jeg kom hurtigt i gang. Det første punkt ude var en tur i det lokale supermarked. Køleskabet var som ventet tomt. Da jeg havde fået noget morgenmad forlod jeg lejligheden.

Klokken var lidt over 12, da jeg tog med U bahn. Første stop var Alexanderplatz, hvor jeg benyttede lejligheden til at købe dagskort til de næste par dage, før jeg tog en u bahn videre til Hermannplatz. Købere af sådant udstyr går angiveligt ofte efter objektivet.

Her i nærheden er der en forretning, der har specialiseret sig i fotoudstyr, som også køber brugt udstyr med henblik på videresalg. Det var min forhåbning, at jeg kunne komme af med mit analoge udstyr. Dette var dog ikke muligt, da jeg ikke på dette tidspunkt ville af med det objektiv.

Herfra tog jeg en M29 til Wittenauer Platz, hvor bussen ankom omkring klokken 15. Jeg gik en tur i KaDeWe, hvor jeg købte 3 par sokker. Turen gik videre til Europacenter, hvor jeg fik den madpakke, som jeg havde taget med.

Efter den lettere overdådige frokost, gik jeg en tur i Europacenter. Et punkt var et besøg i den Saturn butik, som er i centeret. Det var ikke meningen, at gøre nogle indkøb, men det blev alligevel til et storage link, som omdanner eksterne harddiske til netværksdrev, og en switch.

Jeg tog en bus 100 herfra til Alexanderplatz. Her ligger en tøjbutik, som jeg lagde turen forbi. Jeg købte 2 t shirts og et par shorts. Da jeg efterhånden havde en del at slæbe på, tog jeg tilbage til lejligheden, hvor jeg var omkring klokken 1630.

Opholdet i lejligheden var dog ikke længe, før jeg tog videre. Jeg tog til Sony Centeret, hvor jeg gik lidt rundt i Sony butikken. Her købte jeg et usb stick. Turen gik derefter videre til Potsdamer Platz Arkaden. Jeg gik rundt i noget tid. Det endte med, at jeg købte en DVD, inden jeg omkring klokken 19 tog tilbage til lejligheden.

Jeg foretog et stop i City Bistro i den anden ende af gaden for at købe en halv grillkylling med hjem, som skulle være til aftensmaden. Aftenen blev spenderet i lejligheden, hvor jeg så en film eller to som jeg havde købt på min ferie. Omkring klokken 2330 var det sengetid.

Torsdag den 26. april 2009

Jeg vågnede omkring klokken 830, og kom hurtigt i gang. Efter godt og vel en time, var det afgang fra lejligheden. Jeg gik ned af gaden, og endte i Ring Center 1, hvor jeg gik lidt rundt, før jeg endte i Ring Center 2. Her købte jeg endnu en DVD film.

Omkring klokken 11 tog jeg undergrunden til Alexanderplatz. Der var en eller anden form for marked på pladsen. Så synderligt interessant forekom dette markedet ikke, hvorfor jeg ikke gik rundt der. Jeg gik derimod ind i den lokale Saturn, som lige er flyttet til en anden og større lokalitet på pladsen. Der var mange mennesker der.

Jeg tog herfra videre med en bus M48. Her stod jeg af ved Friedrichstrasse, som jeg gik ned af i retningen mod Checkpoint Charlie. Jeg fandt forretningen Cyberport Store. Jeg gik ind, og benyttede lejligheden til at bruge en af deres computere til at gå på nettet med, således jeg kunne tjekke priser på de ting, som jeg trods alt var interesseret i. Det endte med, at jeg købe en router og et trådløst netkort.

Herfra tog jeg tilbage til lejligheden, hvor jeg var omkring klokken 15. Her spiste jeg frokost, før jeg tog videre ud i byen igen. Jeg tog til Bahnhof Zoo, men var inden da i billetkontrol, som er lidt anderledes end hjemme.

Efter at være stået af bus 100 på Zoo Station. Turen gik videre op ad Kant Strasse til Savignyplatz. Det ser lidt anderledes ud her end på Kurfürstendamm. Det endte dog med, at jeg gik over på Kurfürstendamm til Oliverplatz. Det var her omkring, jeg boede første gang, jeg besøgte byen godt et år tidligere.

Turen gik videre med bus til Europacenter, hvor jeg var en hurtig tur i Saturn, og videre i KaDeWe, nu da jeg alligevel var i området. Klokken var nu blevet på den anden side af 18, hvorfor jeg tog tilbage mod lejligheden. Jeg havnede i en overfyldt bus 100 til Alex, men det gik da.

På Alex besøgte jeg endnu engang Saturn, hvor jeg købte endnu en DVD film. Herfra gik turen videre med u bahnen. På vej tilbage til lejligheden stoppede jeg ved en kiosk, som har computere med netadgang i baglokalet. Dette tilbud benyttede jeg mig af.

Da jeg var færdig, gik jeg hjem. Jeg var tilbage i lejligheden omkring klokken 2130. Her spiste jeg lidt aftensmad og så en af de mange film, som jeg havde købt. Resten af aftenen var jeg derfor i lejligheden.

Fredag den 27. marts 2009

Jeg vågnede lidt over klokken 8 denne morgen, og tog mig god tid til at komme i gang. Af denne grund var jeg først ude af døren omkring klokken 10. Det første stop var naturligvis u bahn stationen, hvorfra jeg tog et tog til Alexanderplatz.

Turen gik videre med bus 100 mod Zoo stationen. Planen var at tage ud til slottet i Charlottenburg, men denne plan kom ikke til at holde helt. Jeg gik først en tur i KaDeWe, hvor jeg igen købte nogle sokker.

Herfra tog jeg videre med bus X9. Denne skulle køre til slottet, men i stedet havnede jeg i Tegel Lufthavnen. Her spiste jeg min madpakke, før jeg tog videre med bus 109, som kørte i nærheden af slottet.

Jeg ankom til slottet omkring klokken 12. Entreen var 10 euro, som jeg betalt og gik ind. Desværre måtte man ikke tage billeder der, hvilket jeg lod som om, at jeg overså. Dette lykkedes at få listet et par billeder af. De mange rum i slottet var ganske flotte, ligeledes de mange møbler. Stilen er fra det tidlige 19. århundrede. De 2 timer, som jeg tilbragte på slottet var virkelig gode.

Fra slottet tog jeg videre til Checkpoint Charlie, hvor jeg tilbragte noget tid, før jeg gik videre op af Friedrichstrasse. Efter et kort stop i computerforretningen, gik jeg videre op ad Friedrichstrasse, og endte op på Unter den Linden.

Fra Unter den Linden tog jeg op til Prenzlauerberg, hvor jeg gik op af Kastanien Allé, og videre til Zionkirche. Ikke langt herfra ligger en lille slags restaurant, hvor man betaler et symbolsk beløb for at komme ind og spise. Når man har spist lægger man et beløb, som man syntes måltidet har været værd. Dette sted var nemt at finde, da jeg tidligere havde været her på en anden ferie til Berlin.

Da det ikke var spisetid endnu, besluttede jeg mig for at tage tilbage til lejligheden med min rygsæk for at vende tilbage. Dette tog en god times tid, da jeg ikke havde for travlt med at komme ud af døren igen.

Omkring klokken 1930 vendte jeg tilbage til "restauranten" i Prenzlauerberg. Jeg kunne se på et skilt derinde, at dagens menu er pasta med ost, hvilket jeg ikke lige var i humør til. Af denne grund tog jeg tilbage til Friedrichshain.

På mit sidste besøg i Berlin, havde jeg spist på et lokalt steakhouse. Dette havde været godt, hvorfor jeg valgt at tage tilbage til dette. Der var en ret, hvor man får lidt struds, lidt vildsvin og lidt kænguru. Jeg bestilte denne, hvilket smagte godt. Jeg var på restauranten cirka fra klokken 21 og halvanden time frem. Herfra gik jeg tilbage til lejligheden, hvor jeg var resten af aftenen.

Lørdag den 28. marts 2009

Jeg vågnede omkring klokken 830 denne morgen. I dag var det desværre hjemrejse, så jeg gik derfor i gang med det praktiske ting, såsom at pakke kuffert. Jeg skulle ligeledes i kælderen med sengetøj samt støvsuge. Da jeg havde god tid, skyndte jeg mig ikke med de praktiske ting. Jeg nåede ligeledes en tur i det lokale supermarked med tomme flasker.

Klokken 13 tog jeg af sted. Jeg tænkte, at det var bedst at komme af sted i god tid, da der skulle være en demonstration ved det Røde Rådhus, som ikke ligger langt fra Alexanderplatz. Jeg ledte ikke ligefrem efter denne, men effekten på trafikken var til at overse.

Toget til Hamborg afgik planmæssigt klokken 1427, og turen til Hamborg gik planmæssigt. Jeg mødte en kvinde i toget, som jeg sad ved siden af. Dette fik turen til Hamborg føltes knap så lang, som den faktisk er.

I Hamborg skulle vi skifte. Der var knap en times ventetid, før næste tog skulle afgå. Jeg var en anelse sulten, hvor jeg købte noget spiseligt hos Burger King på stationen. Toget videre gik planmæssigt. Denne gang var der ikke nogen i sædet ved siden af. Dette benyttede jeg til at høre lidt musik. Da vi kom op til det sønderjyske begyndte det at regne. Noget af tiden op gennem Jylland sad jeg med en stemning af mærkelig ro, men på den gode måde. Toget ankom planmæssigt hjem, og det sidste stykke hjem, gik også uden problemer.

Lidt generelt

Turen var generelt god. Det var anderledes at prøve en tur, hvor to storbyer er målet for rejsen, men en god tur. Det er noget der kan anbefales, hvis man har mulighed for at gøre dette, og man er til storbyferie.

Vejret i London var generelt godt. Det var allerede forår, hvilket overraskede mig. I weekenden i London var der 15-17 grader. Byen ligner dog meget sig selv. Dyr og en anelse slidt. Jeg har indtryk af, at priserne målt i pund er steget med nogenlunde samme inflationsrater, som vi kender for tiden herhjemme. Prisniveauet er dog relativt faldet på grund af et generelt fald i valutakurserne.

Overnatning i London er stadig generelt dyr. Man får ikke meget værelse i den centrale del af byen målt i pund. Dette kan måske lade sig gøre længere fra den centrale del, men her vil man derfor en del mere tid på transport, hvilket også gør denne del dyrere.

Berlin var Berlin. Det var ikke mere end et par måneder siden, at jeg sidst var der. Vejret var som man kunne vente for årstiden hjemme. Omkring 10 grader og skyet meget af tiden. Tiden var alligevel godt.

Transporten fungerer dog generelt bedre i Berlin. Systemet i London er stort, men stadig meget slidt. Dette er man dog ved at gøre noget ved, hvorfor man de næste år kan vente forstyrrelser på tube nettet, specielt omkring weekender.