

Vores tur til

Berlin

22. september 2008 –
28. september 2008

Punkt.....	Side
Mandag den 22. september 2008	3
Tirsdag den 23. september 2008	4
Onsdag den 24. september 2008	5
Torsdag den 25. september 2008	6
Fredag den 26. september 2008	8
Lørdag den 27. september 2008.....	9
Søndag den 28. september 2008	10
Lidt generelt	11

Mandag den 22. september 2008

Vi kommer planmæssigt af med toget godt klokken 8 om morgenen. Turen sydover er fredfyldt indtil Vejle, da der kommer en skoleklasse med, som til tider kunne være noget larmende. Toget blev mere og mere forsinket på turen sydover. Ved Padborg var forsinkelsen på et kvarter.

Turen gik ufortrødent sydover. Vi ankom til Hamburg på spor 8. Da der var problemer med den ene motor, skulle vi skifte tog. Hurtigt kom vi over på spor 5, men der var lidt forvirring over, hvilken afdeling af toget vi skulle ind i, men det lykkedes dog til sidst.

På trods af denne forsinkelse ankommer vi kun 3 minutter forsinket til hovedbanen. Da Bahnhof Ost ligger tættere på lejligheden, foreslår jeg, at vi bliver i toget, og fortsætter hertil. Banegården er knap som stor og pompøs som hovedbanen, men alligevel i god stand. Vi får købt 2 styk ugekort til den kollektive trafik.

Vi tager en S bahn et enkelt stop til Warschauer Strasse. Det er meningen, at vi ville have taget M10, men det stoppestedet var midlertidigt lukket, så det endte med, at vi gik hele vejen til lejligheden, hvilket er knap 2 kilometer.

Der gik dog en del tid med at pakke og ud, og få ret sengene op. Turen går herefter i Rewe, som er et af de lokale supermarkeder. Efter nogen tid tilbage i lejligheden, går vi en tur i området. Dette er en ganske fornøjelig tur en times tid. Vi får købt noget stegt kylling henne ved Ring Centeret, som vi tager med hjem.

Lidt trætte spiser vi kylling i lejligheden. Resten af aftenen ser vi noget fjernsyn, før vi går i seng omkring klokken 22. Vi er begge noget trætte, hvorfor vi hurtigt falder i søvn. Det må have været tiltrængt.

Tirsdag den 23. september 2008

Vi vågnede omkring klokken 9 om morgenen, og fik en stille start på dagen. Vi forlod lejligheden kort før klokken 11. Vi startede med at tage en U5 til Alexanderplatz. Herfra skiftede vi til bus nummer 100.

Denne gang stod vi af ved Rigsdagen. Vi ville bestille plads til den specielle rundvisning til nogle gæster, som vil komme i ugen efter. Da vi ankom kort før klokken 12, var vi meget heldige at komme med på denne rundvisning. Der er rundvisninger på et par sprog, men den klokken 12 er på engelsk.

Rundturen går ind på tilskuerpladserne i selve parlamentssalen. Her får man indblik i bygningens udformning, historie og parlamentets arbejde. Er man interesseret i, hvordan et samfund fungerer, er dette alle meget spændende emner at beskæftige sig med.

Når denne rundvisning er færdig er der via en elevator direkte til kuplen på toppen af bygningen. Dette er en meget god ting, idet man slipper for at vente i køen. Man kan nemt bruge et par timer på at vente i kø. Desværre var vejret denne dag ikke det bedste, men udsigten var alligevel ikke til at tage fejl af.

Vi gik videre mod Potsdamer Platz. På vejen går man lige forbi Holocaust monometet, hvor vi tilbragte lidt tid, før vi gik videre. Vi gjorde et kort stop i Sony Center, inden vi tog U2 videre til Nollendorf Platz. Vi var ved at blive sultne, hvorfor vi fik et par karrywürst til frokost.

Turen gik videre med U3 til Oskar Helene Heim. Herfra gik vi de cirka 800 meter til Allierte Museum. Dette sted har fokus på de vest allieredes indsats i tiden efter krigens slutning, specielt luftbroen. Specielt imponerende var, at man har et af de transportfly, som blev brugt til at flyve ting ind til den vestlige del af byen, og den oprindelige kontrolhus ved Checkpoint Charlie.

Da vi var færdige, tog vi en bus nummer 110 så langt vi kunne komme. Herfra gik turen videre med U3 til Wittenberger Platz. Her var vi heldige at kunne gøre et meget hurtigt skift til U2, som vi tog tilbage til Alexander Platz.

Ikke langt fra Alexander Platz er der en lidt speciel tøjforretning, som vi besøgte, men jeg fandt intet, som jeg brød mig om. Vi tog bus 200 tilbage til Potsdamer Platz, hvor vi igen var i Sony Center. Sony butikken lukker klokken 19, så der var ikke megen tid til at se sig omkring.

Herfra tog vi bus M85 til hovedbanegården. Vi ville finde ud af, hvilke spor toget hjemmefra ankommer og afgår fra. Dette var nemt at finde ud af. Herfra tog vi S- og U bahn tilbage til lejligheden. Vi har en kort tur i Rewe, men ellers var vi resten af aftenen i lejligheden, hvor TV'et kørte det meste af aftenen.

Onsdag den 24. september 2008

Vi vågnede omkring klokken 8.30. Vi kom af sted omkring klokken 10.30. Vi gik hen af Frankfurter Allé til vi kom til Rådhuspassagen. Her var der en Euro butik, hvor vi var inde i alt for langt tid.

Efter en kort tur hjemme gik vi tilbage til Ring Centeret, hvor vi tog en U bahn et enkelt stop. I "vores" del af byen er det tidligere Stasi hovedkvarter, som jeg gerne ville se, men ikke nåede sidst, jeg var i byen. Stedet var bevaret som det var ved Murens fald. Den teknologi, man brugte var slet ikke svarende til den teknologi, man havde til rådighed i vesten på samme tid. Det var lidt en anderledes ting at opleve.

Da vi havde set udstillingen, tog vi en U bahn et par stop hjemad, hvor vi dog ikke gik tilbage til lejligheden, men derimod spiste frokost på en lille grillbarsrestaurant på Frankfurter Allé. Da vi havde spist frokost, tog vi en toget til Alexander Platz, og en bus derfra videre til Brandenburger Tor.

På vej fra, hvor vi stod af bussen til den udstilling, jeg ville se, var vi på den franske cafe, som i stueetagen ikke har som meget med en café at gøre. Det minder mere om en mindre biludstilling, men dog mere sporty og nyere modeller.

Jeg ville gerne se endnu en udstilling om Stasi, som mere beskriver dens historie, og hvad de i sin tid lavede. Man aflyttede mange personers telefonforbindelser og læste en del post, som ikke lige var adresseret til dem.

Vi tog bus 200 videre til Bahnhof Zoo. På vej over til pladsen ved Europa Center stoppede vi i en Euro butik. Turen gik dog forholdsvis hurtigt videre til selve pladsen, hvor vi gjorde holdt, før turen gik videre til KaDeWe.

I KaDeWe gik der noget tid i legetøjsafdelingen, før vi gik videre til 6. Etage, som er fødevareafdelingen. Selvom jeg har været i denne forretning før, bliver man alligevel forbløffet over det udvalg, man har.

Næste stop på programmet var elektronikforretningen Saturn. Selvom jeg ikke havde haft de bedste oplevelser med forretningen, har de alligevel et meget stort udvalg af varer, så det var næsten obligatorisk med et besøg i forretningen.

Vi tog bussen tilbage til Alexanderplatz, og derfra tilbage til lejligheden. Jeg var en tur alene i Rewe, men ellers blev aftenen tilbragt i lejligheden. Der har vel været noget meget spændende i tv denne aften.

Torsdag den 25. september 2008

Vi vågnede omkring klokken 8.30 og fik vanen tro en rolig start på dagen. Første punkt i dag var en tur i banken, da der skulle åbnes for en netbank adgang. Turen gik videre til et firma ved navn Optima, som er administrator fra byningskomplekset, hvor lejligheden ligger. Der var blevet bestilt nogle ekstra nøgler, som vi skulle have afhentet. Det var en venlig og høflig betjening, men det tog også noget tid.

Herfra gik turen videre med U5 til Alexander Platz, videre med U2 til Sophie-Charlotte Platz, og igen videre med bus 309 til slottet i Charlottenburg. I den vestre del af komplekset, som ikke er en del af slottet holder Museet for For- og tidlig historie til. Stedet dækker perioden op til og med det 13. århundrede.

Det er noget spændende ting som de har, der også forsøger at fortælle lidt om europæisk historie, men har meget fokus på det almindelige liv. Her er en del skeletter og skeletdele, både humane og andre dyrearter, men også det andre genstande. Vi var lidt heldige, da torsdag var gratisdag på museet.

Turen gik videre til ZOB, som er en rutebilstation, som ligger cirka mindt i den gamle vestzone. Det er lige på den anden side af Messe Nord stationen på Ringbahn, som er en af den rute, som kører i ring om den centrale del af Berlin. Herfra tog vi toget S41, men skiftede efter nogle stop til U9, som vi tog til Kurfürstendamm.

Vi gik en tur på K'damm. Det var langt over frokosttid, og det blev derfor tid til en sandwich i Subway. Efter den noget senere frokost gik vi videre til Europaplatz. Her var vi et stykke tid, før vi gik videre ad Kantstrasse.

Jeg ville gerne se et meget bestemt galleri ved navn Camera Works. Det viste sig at være en af de steder, hvor man skal bruge ringklokke for at komme ind. De havde en masse rigtigt flotte billeder, men det var også noget dyre. Priserne startede ved 1.500 euro og gik op til 350.000 euro. Jeg syntes om mange af billederne, men prisniveauet syntes en anelse højt, hvilket med nærmere forklarer ringklokken. Mange af navnene på fotografierne var for mig ikke nogle kendte navne.

Selvom vi ikke var langt fra Bahnhof Zoo, tog vi alligevel en bus dertil. Det var planen at tage en bus 200 til Alexander Platz, men efter 20 minutter og stadig ingen bus, tog vi linje 100 i stedet. Der var kørt et par stykker forbi. Vi var lidt heldige at kunne få helt forrest ovenpå. Dette gjorde, at vi havde en god udsigt på hele turen fra Bahnhof Zoo til Alexander Platz.

På Alexander Platz, var vi en tur i Galleri Kaufhoff, som mest af alt minder om Salling og Magasin, bare en anelse større. Inden vi tog hjem, var vi også en tur i elektronik forretningen Saturn, der ligger lige ved siden af. Herfra gik turen tilbage til lejligheden, hvor vi var omkring klokken 20, hvor vi tilbragte resten af aftenen.

Fredag den 26. september 2008

Vi stod op omkring klokken 8.30. Mor var ikke så meget opsat på at tage på sightseeing i dag, og ville bruge tiden på nogle praktiske ting i lejligheden, hvorfor jeg tog af sted alene. Jeg var ude af døren omkring klokken 10.30.

Dagens første stop var Topografi des Terror, der er hovedkvarter for SS. Selve bygningen blev dengang nærmest jævnet med jorden, og der er derfor kun lidt tilbage af bygningen i kælderetagen. Den fortæller historien om SS og politiet i det tredje rige.

Mit næste punkt for dagen var det jødiske museum, der beskriver de sidste 2000 års jødisk historie i Tyskland. På vej dertil gik jeg forbi Checkpoint Charlie. Bygningen i sig selv er noget anderledes arkitektonisk, hvilket er en del attraktionen i sig selv.

Den underste etage handler det om Holocaust. Det er nogle lange gange, som skrånede og har nogle glasruder, hvor i man har nogle ting udstillet. Man har ligeledes et rum, hvor man kan lukke døren, og være nærmest helt isoleret fra omverdenen. Her er noget køligt og man kan kun høre lidt fra gaden.

For enden af en af de lange gange, kan man også komme en tur ud i en gårdhave, hvor der også er nogle rækker af betonsøjler som ved Holocaust monumentet. Forskellen er det niveauet skrånede noget, og er designet lige, at man let kan blive desorienteret. Dette skete også for mig. Denne desorientering har også en vis symbolsk betydning. Resten af museet gik et indblik i livet gennem tiderne for denne befolkningsgruppe, og den indflydelse, som befolkningsgruppen har haft på eksempelvis handlen.

Herfra tog jeg bus 248 videre mod Alexander Platz. Jeg SMS'ede lidt med mor, og blev mødt omkring klokken 16 på Alexander Platz. Kort efter tog vi videre til Berliner Dom, som er en stor kirke, der mest af alt kunne minde om en domkirke herhjemme, bare en smule større. Det er en af de steder, man skal have besøgt en gang, hvis man er lidt historisk interesseret, ligesom Roskilde Domkirke.

Kirken er meget stor, og meget pæn. Vi gik rundt i en del tid i kirken. Der var også et par udstillinger, som vi så. Vi var også oppe i selve kuplen, som selvsagt er en pæn del oppe. I kælderen eller krypten er en del af landets kongelige begravet. Denne del besøgte vi ligeledes.

Mor havde læst om en restaurant med et meget interessant koncept. Her har man ikke faste priser, men man betaler, hvad man nu syntes er rimeligt for maden. Denne ville vi begge gerne prøve. Vi tog til Prenzlauer Berg, hvor denne ligger på Fehrbeliner Strasse og Veteran Strasse i nærheden af Zionkirch Platz. Man åbner omkring klokken 19 med servering omkring klokken 20.

Det havde ikke været helt nemt, at finde på kortet, og vi havde heller ikke de helt korrekte vejnavne, men det lykkedes at finde stedet, også på trods af den manglende skiltning. Når det er sagt var det en meget god oplevelse. Der var ikke 2 ens stole eller borde på stedet. Denne aften var der pasta med ost og en lille smule grønt med rødvin til. Det smagte godt, og vi blev begge mætte.

Gaden skråner nedad, hvilket var den vej, vi gik på vej tilbage til lejligheden. Vi gik til venstre ad Brünnen Strasse. Her fandt vi U8 på Rosenthaler Platz, hvormed vi kom til Alexander Platz, og derpå videre med U5. Denne aften var vi heldige, idet vi på mindre end et kvarter kom til den stationen, som vi skulle af på, inklusiv et skift. Resten af aftenen var vi i lejligheden.

Lørdag den 27. september 2008

Vi vågnede omkring klokken 8.30. Da vi ordnede nogle få praktiske ting hjemme, kom vi først derfra omkring klokken 11.30. Det var ikke det mest spændende, men der var nogle ting, som skulle gøres.

Jeg havde læst, at der var et større loppemarked i Charlottenburg i weekenden. Vi tog U5 til Alex, hvorfra vi skiftede til en S bahn. Vi stod af ved stationen Tiergarten. Herfra kunne man se loppemarkedet.

Det var stadig et større loppemarked, men jeg havde nu forventet et større loppemarked. Vi fik nu alligevel et par timer til at gå her. Der var trods alt lidt at se på. Mor endte med at købe en knap og en ring på loppemarkedet.

Vi tog toget tilbage til Alexander Platz, hvor vi spiste en pølse med brød. Lidt senere tog vi til Friedrichsstrasse, hvor vi gik tur på Unter den Linden. Vi gik også ned af Frederichsstrasse mod Checkpoint Charlie.

Lidt til vores overraskelse var der allerede nu nogle ude på ruten til maratonet, der for de flestes vedkommende skulle være dagen efter. Vi måtte derfor vente, før vi kunne komme videre. Inden vi nåede Checkpoint Charlie, gik vi forbi en elektronikforretning. Her var det lidt svært at stå for fristelsen til at gå ind.

Efter et kort visit ved Checkpoint Charlie tog vi tilbage til lejligheden med U og S bahn. Det var lidt mere kompliceret end som så, idet flere buslinjer allerede var omdirigeret på grund af maratonet, men det lykkedes uden de store problemer at komme tilbage.

Inden vi tog de sidste stykke hjem, fik vi noget kylling på Frankfurter Allé. Vi var ligeledes kort forbi Lidl og Rewe på vej tilbage. Senere på aftenen gik en tur ad Boxhagner Strasse, da der dagen efter ville være et loppemarked på Boxhagner Platz. En tur forbi Simon Dach Strasse blev det også til. Vi kunne dog ikke finde pladsen, hvorfor vi tog tilbage til lejligheden, hvor vi var omkring klokken 20.30

Søndag den 28. september 2008

Vi vågnede ligeledes omkring klokken 8.30. Mor ville blive tilbage i lejligheden, da hun gerne ville gøre rent, hvilket egentlig er forståeligt nok. Efter at være kommet igennem den vanlige morgenrutine, gik jeg dog en tur.

Denne lykkedes det mig at finde Boxhagner Platz og dermed også loppemarkedet. Det var ikke synderligt stort, men alligevel var der en del til salg. Hurtigt kom jeg dog videre, og gik videre. Jeg var næsten nede ved Warschauer Strasse stationen. Jeg gik nogle hundrede meter i retningen mod Alexander Platz, før jeg igen gik i retningen af Karl Marx Allé. Det skulle vise sig, at jeg var kommet et par stationer op ad U5 i retningen mod Alexander Platz. Jeg kom også forbi en cafe, som var berømt på østsiden, før muren faldt. Denne var desværre lukket på nuværende tidspunkt.

Det var dog ved at være tid til at komme tilbage. Her opdagede jeg, at det omtalte refleksion af et kors fra kuglen i TV tårnet rent faktisk kan ses. Dette var ikke bare en myte. Det lykkedes også at få et par billeder.

Tilbage i lejligheden, fik vi pakket det sidste sammen, før vi omkring klokken 13.30 tog mod banegården. Her mødte vi som aftalt Solveig og Bert, som nu havde fået muligheden for at komme til byen, og derfor havde brug for et sted at overnatte. Inden vi skiltes igen, havde de fået et par fif med til ferien.

Klokken sneglede sig frem til, at det endelig var tid til at komme med toget. Som ventet afgik toget til tiden. Turen gik uden problemer, og vi var tilbage ikke så lang tid efter planen, og det sidste stykke hjem var ren rutine.

Lidt generelt

Ferien var en god ferie. Vi fik set en masse ting i byen uden at have alt for travlt. Det var endnu et eksempel på, at byen har noget at tilbyde, og det nok ikke er sidste gang, vi vender tilbage. Vejret havde med en undtagelse af en enkelt formiddag været godt.