

# Vores tur til Cypern

12. – 19. april 2002

**Emne ..... Side**

Fredag den 12. april .....	3
Lørdag den 13. april.....	4
Søndag den 14. april.....	5
Mandag den 15. april .....	5
Tirsdag den 16. april .....	6
Onsdag den 17. april .....	7
Torsdag den 18. april .....	8
Fredag den 19. april .....	9
Lidt generelt om turen.....	10

## **Fredag den 12. april 2002**

Min rejse startede med, at jeg tog toget fra Århus Hovedbanegård klokken 12.30. Jeg havde heldigvis købt togbillet dagen i forvejen, hvilket sparede en del tid. Der var mange mennesker med toget, så jeg måtte stå op de 3 kvarter, det tog at køre til Vejle, hvor jeg skulle af.

På Vejle Banegård mødte jeg mor, der havde fået et lift dertil af en kollega. Her havde vi en lille halv times ventetid, før bus 907X afgik mod Billund Lufthavn. Bussen afgik klokken 13.40, og efter en lille halv time stod vi af i lufthavnen.

I lufthavnen måtte vi vente på, at checkin åbnede. Check-in gik hurtigt, og vi kunne kun vente på, at det var tid til at gå ombord på flyet. Tiden blev blandt andet brugt på at købe nogle toldfrie varer og bare vente på, at det var tid til at gå ombord på flyet.

Vi kom endelig ombord på flyet, som cirka klokken 16.20. Flyet var halvt fyldt af mennesker, der var på vej hjem. Efter en halv time ombord, lettede flyet endelig, og satte kurs mod Kastrup Lufthavn. I Kastrup Lufthavn blev alle bedt om at gå ud af flyet, så der kunne blive ryddet op i flyet. Ventetiden i lufthavnen blev brugt til at købe en omformer, så vi kunne bruge ting med danske stik dernede.

Flyet lettede igen klokken 18.30, og satte kurs sydover. Efter cirka 4 timers ganske uinteressant og begivenhedsløs flyvning landede flyet i Pafos Lufthavn. Det eneste højdepunkt var den obligatoriske flymad, som ikke smagte synderligt godt.

Efter at være landet, var det tid til paskontrollen, som var ret hurtigt, når man først kommer igennem køen. Nu var det tid til at få sin bagage. Der kom, som sædvanlig, en masse kufferter ud på transportbåndet, men vores kufferter var ikke imellem. Det var noget irriterende at stå i en fremmed lufthavn sent om aftenen og vente på sin bagage, som ikke kommer.

Vi udfyldte en "Missing luggage report" og måtte skynde os igennem tolden for at nå den bus, der skulle køre folk hen til deres respektive hoteller. Heldigvis var en af guiderne med igennem tolden, hvilket nok gjorde denne del noget hurtigere.

Flere stop senere ankom vi endelig omkring klokken 00.30 lokal tid til Helios Bay Aparthotel, som skulle blive vores "hjem" den næste uges tid. Vi fik tildelt værelse 309, der ligger på 2. sal, og har havudsigt. Vi gik ret hurtigt i seng.

## **Lørdag den 13. april 2002**

Jeg vågnede flere gange i løbet af natten, men stod op omkring klokken 9 om morgenen. Efter de vanlige ting man gør om morgenen, mødte vi op i lobyen klokken 10.30, hvor der skulle være et informationsmøde, men det skulle vise sig først, at være klokken 11.30. Vi brugte noget tid på at snakke med nogle af de andre gæster, der også var med på samme rejse.

Cirka klokken 11.30 mødte vores guide, Christian, op, som vi kort havde mødt i lufthavnen aftenen forinden. Informationsmødet gik ud på at fortælle noget om landet, hvilket man mere eller mindre kunne læse ud fra en rejsebog, samt om de ture rundt på øen, som rejseselskabet tilbyder.

Efter informationsmødet var vi så heldige at få et lift ind til selv Pafos, hvor vi blev sat af ved E & S supermarked, hvilket kan betegnes som det cypriotiske pendant til Føtex. Vi fik købt til tøj og madvarer samt nogle andre småting, hvorefter vi gik en tur i byen, hvor vi blandt andet fandt en frisørsalon, hvor jeg blev klippet til en god pris.

Vi gik lidt videre i byen. Da vi ikke havde nogle kontanter, fik vi en automat, hvor jeg hævede nogle penge. Herefter måtte vi spørge om vej til busstation, da vi ikke kunne finde derhen ud fra det kort, som vi havde fået fat på. Vi fandt hurtigt busstationen, men vi måtte indse, at der ikke kom nogle busser, som vi måtte gå derfra igen. Efter at have spurgt om vej igen, fandt vi en anden busstation, hvorfra der heldigvis gik busser.

Vi kom sikkert hen på hotellet igen, hvor vi lige kunne få at nå op på vores værelse og anbringe de ting, vi havde købt i løbet af dagen, før guiden ankom på hotellet. Vi gik ned i lobbyen for at møde guiden, der desværre ikke havde noget nyt om vores bagage. Resten af aftenen tilbragte vi stort set på værelset, hvor vi fik lidt at spise, og så noget tv, før vi gik i seng.

## **Søndag den 14. april 2002**

Denne dag skulle blive en slap af dag, hvor der ikke skete så meget. Vi stod op ved 9 tiden om morgenen, og vi fik en rolig start på dagen. Klokkeren 10 mødte guiden op på hotellet, som desværre ikke havde noget nyt om bagagen.

Vi ville gå en tur, og fandt hurtigt en vej, der gik indad i landet, og fulgte den. Et pænt stykke herfra var der udgravninger ”i gang” af en landsby, der menes at være ca. 3.500 år gammel. Rundt omkring i den lille landsby var der skilte, der beskrev de forskellige ting i landsbyen.

Efter at have spenderet noget tid i landsby gik vi længere op, og ind i en nutidig landsby. Her fandt vi en bæk, hvor vi satte os ned og nød udsigten på denne meget varme dag. Noget tid senere gik vi tilbage til hotellet, hvor vi gik ned til poolen, og solbadede i et par timer.

Senere gik vi en tur mere, denne gang nord på ad kystvejen. På tilbagevejen gik vores anden tur nede på stranden, der dog ikke var særlig god. Vi gik tilbage på hotellet, hvor vi senere mødte guiden igen, der endnu ikke havde noget nyt til. Resten af dagen og aftenen tilbragte vi stort set på værelset, men en enkelt tur rundt på hotellet.

## **Mandag den 15. april 2002**

Vi havde bestilt morgenvækning til klokken 6.30. I dag skulle vi med på en udflugt, som man havde kaldt Dinos Delight. Turen startede med, at vi kørte op til en lille flot kirke i en slags forstad til Pafos. Alterpartiet er noget anderledes end det man oplever i den danske folkekirke. Diverse helgener og andre religiøse figurer er afbilledet på dette. Kirken var meget flot, men man må desværre ikke tage billeder inde i selve kirken.

Næste stop var ovre på den anden side af gaden, hvor der ligger en slikbutik, der sælger hjemmelavet slik, heriblandt noget tyggegummi, der efter sigende aldrig skulle miste smagen. Dette smagte noget anderledes, end det, man kan købe herhjemme.

Turen gik herefter til en keramikforretning, der blandt andet sælger en meget specielt krus, der oprindeligt blev designet af Pythagoras, der nok mest er kendt i nutiden for den matematiske læresætning om, at kvadratet på hypotenusen i en retvinklet trekant, er lig summen af kvadraterne på de to kateter. Det specielle ved dette krus er, at hvis man fylder over en bestemt streg inde i kruset flyder alt ud. Tricket er efter sigende, at der inde i forhøjningen i midten er en lille bold, der dækker over et hul. Når der bliver fyldt for meget i fjerner bolden sig fra hullet. Ikke langt fra denne butik er en mark med citron- og appelsintræer.

Bussen kørte herefter videre til en dæmning, som er konstrueret til det formål at samle den regn, der kommer i vinterhalvåret bliver gemt til senere brug for landbruget. Denne dæmning er meget vigtig for landbruget, der ellers vil have meget svært ved at kunne producere.

Hernæst gik turen videre igennem et par landsbyer, og videre til et meget flot kloster i bjergene, hvor landets første præsident gik i skole. Turengik videre til den landsby, hvor præsidenten blev født og voksede op. Vi fik også set hans ydmyge hjem indefra, samt en meget lille museum til ære for præsidenten.

Turen gik, efter et improviseret stop ved et vinudsalg, til en meget lokal taverna, hvor vi fik serveret en række lokale retter til billige penge. Maden var god. Efter et par timer på tavernaen, kørte vi hjemad. På turen hjemad gjorde vi et lille stop ved et udsigtspunkt med den meget flot udsigt.

Vi kom fint hjem til hotellet, og en time senere ankom guiden til hotellet. Guiden blev ringet op på hotellet, og blev informeret om, at vores bagage var blevet fundet i Athen, og vi kunne forvente at få den dagen efter. Vi gik herefter lidt rundt på hotellet, og gik tilbage til værelset, hvor vi stortset var resten af aftenen.

## **Tirsdag den 16. april 2002**

Efter endnu en nat, hvor jeg vågnede flere gange, stod jeg op cirka klokken 8.30 og fik en meget stille start på dagen. Senere å formiddagen mødte vi op i lobbyen for lige at hilse på guiden, og for at høre mere om det tip omkring billigere briller. På grund af vores bagage var forsinket, fik vi hver 40 cypriotiske pund som kompensation.

Efter mødet tog vi en taxa med naboerne ind til servicetaxa holdepladsen i Pafos, hvorefter vi skiltes. Vi ville finde den brilleforretning ud fra det bykort og visitkort, vi havde fået. Disse kort var ikke særligt præcise, så vi måtte flere gange indse, at vi nok var gået forkert, men vi fandt omsider forretningen.

Der gik en del tid med at få valgt det rigtige stel og få taget synsprøve. Da vi efterhånden var færdig, gik vi overe på markedet eller basaren, som man kunne kalde den, og kigge noget på det meget alsidige udvalg. Det endte med, at vi fik købte et par ure, en tegnebog og lidt tøj.

Da vi gik ud fra markedet, gik vi over til den plads, hvor rådhuset, biblioteket og den lokale skole er placeret. Vi ville dernæst finde et hotel ved navn Mayfair, men vi ville tage en lidt alternativ rute, men det endte med, at vi for vild, og fandt ikke hotellet. Pludselig fandt vi et busstoppested, hvorfra bus 10 kørte. Vi måtte vente lidt før bussen kom, men så kom vi også billigt hen til det hotel, hvor vi boede.

Vi kom hjem til hotellet lidt over 3 om eftermiddagen, og til vores overraskelse var vores kufferter ankommet, hvilket var en meget rar fornemmelse, og vi kunne senere langt om længe få noget rent tøj på.

Om aftenen var vi til cypriotisk aften, hvor der blev serveret småretter fra det lokale køkken. Maden var okay, men ikke overvældende god, som på den forrige tur. Efter maden var der underholdning forestået af en lokal dansetrup, der dansede lokale danse. Vi kom noget sent hjem fra en ganske hyggelig aften.

## **Onsdag den 17. april 2002**

I dag var det dagen, hvor vi skulle på ørundtur. Vi måtte op klokken 6.30 for at kunne nå det hele, inden bussen kørte. Det første stop på turen var det sted, hvor Afrodite skulle være født af havskum. Det var et lidt goldt men flot sted.

Efter et kort stop kørte vi videre gennem bjergrigt område til Cyperns højeste punkt. Vi holdt på plads i 1840 meters højde, hvor der også var en slags marked. De sidste cirka 120 meter (vertikalt) op til det højeste punkt er et engelsk militært område, hvor der ikke er adgang for offentligheden.

Ikke langt herfra ligger en meget billedskøn landsby, hvor vi gjorde holdt i en times tid. I byen findes også en kloster, som vi også lige nåede at besøge. Vi gik en tur rundt i landsbyen, der har overraskende mange små og smalle gader.

Turen gik nu til Nicosia, øens hovedstad, og den eneste by i verden, der stadig er delt. Kort før vi blev sat af bussen, kørte vi forbi et UN checkpoint. Vi havde nu 2 timer for os selv i byen. Noget af det første, vi gjorde var at gå ind i Wolworth, og tog op på 6. sal, hvor man kan se over på den tyrkiske del af byen.

Vi gik hen til det nærliggende UN checkpoint, hvor man kan se over på den anden side gennem et hul i muren. Man må ikke tage billeder. På begge sider af "Muren" er der vagter. Ikke langt fra den grønne linje, spiste vi frokost på en fortovscafé.

Inden vi skulle med bussen igen, gik vi en tur i den centrale midtby, hvor der ligger mange forretninger. Turen gik til ærkebispespaladset samt den nærliggende katedral og den gamle bymur, hvilket er ting man bør se, når man er turist i byen.

Sidste stop på turen var havneområdet og middelalderborgen i Limasol, hvor vi var en times tids. Vi var også inde i en forretning, der sælger ting eller genstande lavet helt eller delvist af ting fra havet. Turen gik herefter tilbage til hotellet, hvor vi blev resten af aftenen.

## **Torsdag den 18. april 2002**

Det var dagen før afrejse, og vi stod op ved 8 tiden. Vi havde ikke noget specielt, vi skulle nå. Vi tog bus nummer 10 til endestationen, der ligger lige op til markedet. Her gik vi straks op til brilleforretningen, hvor de briller, jeg havde bestilt et par dage forinden skulle være klar.



Vi gik en tur på markedet igen, men købte ikke noget. Det meste af dagen gik vi roligt rundt i byen. Der var ikke noget, vi skulle nå. Vi gik over til torvet, hvor både rådhus, bibliotek og skole ligger, hvorefter, vi for anden var gang en tur i E&S supermarked, der er lokale forhold kaldes et hypermarked, hvor vi købte nogle få madvarer, hvilket udgjorde vores frokost.

Efter frokosten fandt vi Mayfair Hotel midt i byen. Dette er noget større end det hotel, vi boede på, og havde 2 udendørs pools og et indendørs. Vi gik herefter mod strandpromenaden, hvor vi gik rundt noget tid, hvor vi blandt andet besøgte et borg helt ude for enden af en slags mole.

Noget tid senere, omkring klokken 15.30 tog vi tilbage til hotellet. Efter en hurtig turovre hos købmanden, gik vi ind på hotellet, hvor vi havde en stille aften, der blandt indeholdt den obligatorisk kuffertpakning.

## **Fredag den 19. april 2002**

Det var blevet afrejsedag. Vi stod op omkring klokken 8, og fik morgenmad og pakkede resten af vores ting sammen. Klokken 10 var der afgang fra hotellet med bus, der holdte ind ved flere hoteller inden vi nåede ud til lufthavnen.

Efter check-in gik vi over til et slags toldkontor, jeg troede, at jeg skulle have lidt moms penge tilbage for brillekøbet, men jeg havde ikke fået de rigtige dokumentation fra forretningen. Turen gik videre til paskontrollen, der gik helt gnidningsfrit.

Nu var det bare at vente på at gå ombord på flyet. Noget af tiden blev anvendt på at købe toldfrie varer, hvilket nærmest er en obligatorisk ting. Endeligt begyndte boardningen af flyet, og cirka 20 minutter senere lettede vi.

Efter små 4 timers begivenhedsløs flyvning lande vi i Billund Lufthavn. Vi kom forholdsvis hurtigt af flyet til en kølig overraskelse. Vi skyndte os indenfor, så vi kunne få vores bagage, der heldigvis var ombord på flyet.

Efter at være kommet igennem tolden uden at blive stoppet, gik vi udenfor. Vi måtte vente cirka 45 minutter, før vi kunne komme med en bus til Vejle. Bussen kørte noget af ruten af små veje frem for den direkte vej.

Før vi gik op på perronen, var vi inde og købe en togbillet. Til vores held var et tog fra København noget forsinket, hvilket gjorde, at vi kom 20 minutter før forventet fra Vejle. Der var mange mennesker med tog, så vi kom ikke meget længere end indgangspartiet. Her mødte vi en flok soldater fra Livregimentet, der var på vej på weekend.

Togturen til Århus tog cirka 45 minutter. Vi stod af toget og gik væk fra perronen, hvorfra vi skiltes. På min tur hjem gik jeg forbi en fotoforretningen, hvor jeg afleverede de 3 film, jeg havde taget på turen.

## **Lidt generelt om turen**

Vores tur til Cypern var god. Vejret var som en god dansk sommer, hvilket er lige, hvad man trænger til efter mange måneder med vinter eller vinteragtigt vejr.

Menneskerne derved er flinke, og er meget vant til turister. De lokale man normalt kommer i kontakt med taler godt engelsk. Vejskilte normalt skrevet både på engelsk og græsk.

Man kunne skrive mange generelle ting om Cypern. Denne slags oplysninger er også at finde i diverse rejsebøger. Køber man eksempelvis "Turen går til Cypern" inden afrejse. Dog skal det siges, at kontrasterne på Cypern er noget mere udprægede end i Danmark. Nogle områder er meget flotte, mens der er knapt så pænt andre steder, men der foregår der nogle steder moderniseringer.